



info@pastoraleenheidnv.nl
Pastoor Ouwens 0413 363315
www.pastoraleenheidnv.nl

Parochie De Goede Herder

parochieblad Vorstenbosch

berichten: parochievorstenbosch@hotmail.com

Parochieberichten 15 juli t/m 21 juli 2023 (week 29)

BESTE MENSEN, BEDANKT VOOR ALLES!

Op 10 juni 1995 ben ik tot priester van het bisdom Den Bosch gewijd en sinds 1 augustus 2008 ben ik in deze regio gekomen als pastoor van de toenmalige Pastorale Eenheid Nistelrode-Vorstenbosch en na een aantal jaren pastoor geworden van de fusieparochie De Goede Herder, die in maart 2015 werd opgericht en uit de gemeenschappen van Nuland, Geffen, Vinkel, Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch bestaat.

Daarnaast heb ik de taak gekregen van deken voor het Dekenaat Oss-Ravenstein-Uden en ben de bisschoppelijk gedelegeerde geworden, verantwoordelijk voor alle kunst van ons bisdom en haar parochies. Een heel takenpakket dat ik al die jaren alleen maar heb kunnen behartigen door de fantastische steun van heel veel mensen uit de diverse geloofsgemeenschappen, waaruit onze parochie is opgebouwd.

Gaandeweg is niet alleen de tijd veranderd, maar zijn er ook een aantal dingen mee gaan spelen en gebeurd, die mijn werken en leven steeds zwaarder hebben gemaakt tot op het punt dat het niet meer gaat.

Bijzonder is dan zeker dat de problemen niet zo zeer door onze parochianen en vrijwilligers worden gemaakt, maar vooral vanuit collega's gekomen zijn, waar de leiding van ons bisdom volledig van op de hoogte was en is, maar er voor gekozen heeft om niet verder te gaan dan een aantal gesprekken met de betrokkenen.

Zonder namen te noemen, en daarmee ook mensen te raken, kan ik over deze dingen niet uitweiden en dat ga ik dan ook niet doen.

Wat ik wel heel pijnlijk heb gevonden is dat het bisdom mij in de laatste anderhalf jaar vijf keer onder druk heeft gezet om mezelf ziek te melden, want dan hadden zij al een arts klaar staan die met een door hen gemaakt traject mij zou helpen in mijn werk terug te groeien.

Op mijn vraag of dit kwam door klachten vanuit onze parochie over mijn functioneren werd gezegd dat dit zeker niet het geval was, maar dat zij dat zonder opgaaf van redenen verder wel beter vonden.

Ik heb dan ook altijd geweigerd om hier op in te gaan en sta daar vandaag nog steeds achter.

Dit als een heel klein voorbeeld van heel veel wat ik in de afgelopen jaren heb mogen incasseren en waar jullie gelukkig ook geen weet van hebben gehad.

Deze manier van doen heeft uiteindelijk bij mij ook veel ondermijnd en ik heb kijkend naar mijn situatie moeten concluderen dat er geen verandering of verbetering meer in zit en daarom leg ik niet alleen mijn taken neer, maar ook mijn priester zijn.

Met ingang van zaterdag 15 juli aanstaande leg ik mijn werk en ambt neer en ga los van de kerk een andere invulling geven aan mijn leven.

En deze nieuwe fase maakt ook dat ik jullie achter moet laten en dat valt niet mee, want er wonen ontzettend veel goede mensen in onze parochie en in onze regio en ik heb me helemaal thuis gevoeld bij jullie.

Ik wil dan ook eerst en vooral iedereen **BEDANKEN** voor alle hulp, steun, hartelijkheid, warmte, geduld en begrip in al die jaren en al onze vrijwilligers voor de heerlijke samenwerking!

Jullie hebben mij geaccepteerd zoals ik ben en ik heb bij jullie heel veel ruimte en vrijheid gevonden om ook mijn taak vorm te geven en in te vullen.

En als je voelt dat je gedragen wordt dan krijg je daar ook heel veel kracht van en dat heb ik ervaren, ook nu ik op voorhand sommige mensen al in moest lichten over mijn aanstaande vertrek.

Ik verlaat jullie als een heel dankbaar mens voor alles wat we voor en met elkaar hebben mogen doen en wat we samen vanuit geloof ook vanuit onze parochie voor mensen hebben gedaan en neergezet.

Met de inzet van alles wat ik als mens ben en kan heb ik me voor jullie in willen zetten en met velen een band opgebouwd. Ik ga dan ook zeker geen gebouwen missen, maar wel mensen en dat zal op tijd ook niet meevallen, maar er is geen andere weg meer.

En daarom: bedankt dat ik jullie pastoor heb mogen zijn en voor alles wat ik van jullie heb mogen leren en een welgemeend sorry voor alles waarin ik tegenover jullie tekort ben geschoten.

Ik hoop dat jullie geloven dat ik mijn best heb gedaan en altijd het beste met jullie heb voorgehad en wat iedereen hier verder van vindt mag iedereen natuurlijk helemaal zelf weten.

Het was goed om bij jullie te mogen zijn en dat mag ik de rest van mijn leven meenemen en daar zal ik altijd dankbaar voor blijven.

Door de keuze die ik maak is er geen mogelijkheid meer om persoonlijk afscheid van elkaar te nemen, want dat staat de kerkorganisatie niet toe bij uittreden.

Daar doen we het dan maar mee en daarom is dit mijn groet aan jullie met daarbij de wens dat het jullie heel erg goed mag gaan en dat er veel goeds op jullie weg zal komen.

En de vraag hoe het hier vanaf aanstaande zaterdag verder zal gaan, zal het bisdom voor jullie moeten beantwoorden, daar kan ik echt geen zinnig antwoord op geven.

Beste mensen, bedankt voor alles en mag God jullie zegenen en behoeden!

Jullie dankbare Frits Ouwens, pastoor

HH Mis in het weekend:

Zondag **16 juli om 10.30 uur:** Eucharistieviering

Collectanten: Jan Smolenaers

Intentie:

Om zegen over onze geloofsgemeenschap en parochie

Live stream

U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit onze kerk. Op zondag om **10.30 uur**

Dit kan via computer of tablet: Ga naar of open YouTube en zoek naar: **Vorstenbosch Parochie DGH.**

Dan komt u op het kanaal van de uitzending en kunt u kiezen voor livestream.

Ook is de H.Mis achteraf op deze manier nog te bekijken.

Senioren KBO Vorstenbosch:

Kienen: Maandagmiddag 17 juli KBO kienen. Aanvang: 14.00 uur. In de maand Augustus is het geen kienen.

Bridgen: Tot september kan er elke donderdagavond en maandagmorgen gebridged worden (uitgezonderd feestdagen).

Website: Word ook KBO lid.

Voor meer informatie kijk op onze website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

Eetcafé in de Stuik

Op vrijdag **28 juli**. Aanvang 18.00uur. Kosten € 10,75.

Opgeven voor zondag 16 juli bij: Joke v.Os, tel 366604.

Per email: joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

Gilde-St.Antonius-Abt – Jeu de Boules Kampioenschap

Zaterdag **19 augustus** organiseren wij weer het Jeu-de-Boules Kampioenschap van Vorstenbosch.

U kunt zich nu al digitaal inschrijven via onze website www.gildevorstenbosch.nl

Ook is er de mogelijkheid om op de donderdagavonden (27 juli en 3, 10, 17 augustus) te oefenen voor dit spannende toernooi van 19.00 tot 23.00 uur.

U bent van harte welkom op 't Gildebergske, Nistelrodesedijk 2.

Digitaal Vorstenbosch

Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u laatste nieuwtjes, de parochieberichten, informatie van de Dorpsraad, een activiteiten en evenementenkalender en veel meer informatie over ons dorp.

Voetzorg praktijk Iris, Pedicure in Vorstenbosch

In de praktijk gevestigd: Lendersgat 10, kunt u terecht voor al uw voetklachten, maar ook voor een gewone pedicure-behandeling, gellac of biab op de hand/teennagels en voor een ontharingsbehandeling.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.voetzorgpraktijkiris.nl

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met **Iris van Gemert: 06-28814300**

Podotherapie van den Heuvel

Podotherapie van den Heuvel behandelt klachten aan de voeten, knieën, heup en/of rug als gevolg van een afwijkende voetstand. De praktijk is gevestigd aan de Blauwesteenweg in Nistelrode en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.podotherapievandenheuvel.nl of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.

Thuiszorg Pantein

Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur **0413-244680**. Tussen 23 en 07 uur **0900-8803**.

Thuiszorg Pantein biedt Wijkverpleging, Persoonlijke verzorging, Gespecialiseerde verpleging, Zorg in de laatste levensfase, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Spoedzorg, Nachtzorg, Beeldzorg aan huis. U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken.

Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl

www.thuiszorgpantein.nl

BrabantZorg Thuiszorg - Alle zorg en aandacht bij u thuis

Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft.

BrabantZorg Thuiszorg maakt dat mogelijk.

Onze thuiszorgmedewerkers nemen écht de tijd voor u en bekijken, samen met u, hoe u zo zelfstandig mogelijk blijft. Voor informatie: www.brabantzorg.eu/thuiszorg

of bel/mail onze klantenservice: 088-9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu

Laverhof Ondersteuning Thuis

In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor:

Verpleging, Persoonlijke verzorging en terminale thuiszorg, Hulp bij het huishouden en begeleiding, Dagbehandeling en dagbesteding, 24-uurs alarmering met noodhulp, Verenigingsleven en UITbureau, Maaltijden.

Voor informatie of om zorg aan te vragen, kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau, telefoon 0413 - 298113 (8.30 tot 17.00 uur) e-mail csb.heeswijk@laverhof.nl.

Stichting zorg kringloop

loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen.

Bereikbaar 06-30903105 of via whatsapp via mail info@stichtingzorgkringloop.eu

www.stichtingzorgkringloop.eu

Inleverpunten zijn in Oss-Berghem-Nistelrode-Schaijk adressen zijn opvraagbaar.

Parochieberichten digitaal lezen

U kunt de parochieberichten digitaal lezen op www.vorstenbosch-info.nl

en op de site van de Parochie De Goede Herder www.parochiedgh.nl

Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com