



info@pastoraleenheidnv.nl
Pastoor Ouwens 0413 363315
www.pastoraleenheidnv.nl

Parochie De Goede Herder

parochieblad Vorstenbosch

berichten: parochievorstenbosch@hotmail.com

Parochieberichten 29 april t/m 5 mei 2023 (week 18)

Pastorspraakje

Ik heb geen priestertekort maar een pastorstekort.

Deze wat bijzondere uitspraak kreeg een collega pas te horen van de bisschop van den Bosch toen hij een nieuwe parochie aanvaardde en de bisschop blij was dat hij weer een vacature ingevuld had. De bisschop vindt blijkbaar dat wij in dit bisdom geen priestertekort meer hebben, maar hij heeft alleen nog een tekort aan managers die de enorme gebieden die wij nu parochies noemen, kunnen leiden en organiseren. Toen die collega mij dit vertelde moest ik terugdenken aan een gesprek met de vorige bisschop Hurkmans, waarin hij mij vroeg om naar een parochie in één van onze steden te gaan. Want toen ik aangaf niet zo'n stadsmens te zijn en liever in dorpen te werken was zijn antwoord: "maar die parochie heeft veel geld en ik heb iemand nodig die daar op de centen gaat passen". Mijn antwoord dat ik gekozen had voor het priesterschap en niet voor de wereld van boekhouden, maakte nogal eens vlug een einde aan het gesprek, maar het geeft wel te denken. Natuurlijk is de kerk op een bepaalde manier ook een bedrijf, maar werken binnen die kerk is niet alleen een baan. Kiezen voor een religieuze roeping betekent ook kiezen voor een bepaalde manier van leven en dat mis ik steeds meer in het hele verhaal. Het gaat om modellen en statistieken en vacatures invullen, zodat op papier altijd iemand verantwoordelijk is voor een bepaalde parochie of gemeenschap, maar waar blijven we met onze inspiratie? Toen ik in de Dekensvergadering eens vroeg wat wij de eventuele kandidaten uit Afrika en India voorhouden als de spiritualiteit van het bisdom den Bosch en waarom het dus mooi en goed is om hier te willen werken, kwam er letterlijk geen antwoord. Het ging blijkbaar om een algemene keuze voor het priesterschap en het werken in deze regio was dan meer toevallig dan bedoeld en het ging om mensen die de Sacramenten kunnen vieren. Maar als je iets viert met elkaar is het dan niet de bedoeling dat je samen ook weet wat dat vieren betekent en inhoudt en dat je elkaar kunt verstaan, letterlijk en figuurlijk? Het beleven van geloof is op andere plaatsen zo anders, dat deze mensen een letterlijke cultuurschok krijgen van onze 'verlichte' manier van geloven. Tegelijk zegt het iets over de lokale kerk van een bisdom als er vanuit de eigen mensen geen aanwas komt en we samen alleen met krimp en sluiten bezig zijn. De neerwaartse spiraal is niet uniek voor Nederland, maar we hoeven ons niet te troosten met het feit dat het ergens anders nog veel erger is, want daar verandert onze situatie niet van. Onze situatie verandert alleen als wij eens echt gaan kiezen voor waar het in een kerk om gaat en dat is mensen en hun geloof. Nu we samen weer opgeroepen worden om te bidden voor roepingen in de breedste zin van het woord, mogen we ook naar onszelf kijken en ons afvragen of wij een kerk zijn waar jonge mensen vandaag helemaal voor zouden willen gaan en hun geluk in zouden kunnen vinden. Zijn wij de gemeenschap van Jezus Christus die Hij voor ogen heeft en had, of zijn we er toch iets te veel onze eigen draai aan gaan geven? Structuren en posities zijn in de loop van de tijd veel belangrijker geworden dan mensen en hun geluk en de goedbedoelde opmerkingen van onze Paus tegen een aantal jongeren, dat wij als kerk hen toch wat te laat tegemoet zijn gekomen in een veranderende manier van omgaan met relaties en seksualiteit, voelt echt als mosterd na de maaltijd. Toen de kerk een lans kon breken voor een volwassener manier van omgaan met deze onderwerpen heeft ze vooral vast gehouden aan waarheden en niet willen kijken naar wat de wereld vandaag nodig heeft en zichzelf daarmee ook buiten spel gezet in het vervolg van de discussie. Tel daarbij op de enorme impact van alle seksschandalen en wij hebben de boot meer dan gemist, maar blijven de boodschap gewoon verkondigen ook al wil niemand ze meer horen. En in die situatie komen we De Goede Herder tegen en die is ons tot inspiratie en voorbeeld van hoe God het eigenlijk bedoelt. Wat Hij doet is ongehoord en zeker geen goed zakelijk model maar wel dat, waar wij op zitten te wachten namelijk: Hij heeft oog voor het ene en niet alleen voor het vele. Een herder die 99 schapen achterlaat om er één te vinden is geen goede herder, maar is onze God, die om mensen geeft en ook op zoek is naar anderen die dit op Zijn manier willen doen.

Als we komende zondag dan bidden voor roepingen, laten we dan vooral bidden om mensen die gedreven worden door diezelfde liefde en dat geloof dat iedere mens er toe doet en niet alleen de managers die een structuur neerzetten die ten dode is opgeschreven en bisschoppen doen verzuchten dat ze wel genoeg priesters hebben, maar niet genoeg pastoors. Christus is overduidelijk, maar we hebben altijd een beetje moeite met Zijn manier van doen, want die is vaak lastiger dan wat we zelf prettig vinden.

Bidden we samen voor mensen die Christus naar mensen toe willen brengen en mensen bij Christus brengen, vooral door een voorbeeld te zijn en dat diegenen die er al voor gekozen hebben het volhouden in een kerk waar de zakelijkheid het blijkbaar ook gewonnen heeft van het geloof!

Pastoor Frits Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag **30 april** om **10.30** uur: Eucharistieviering
Met zang van ons Ensemble

Collectant: Ben Cornelissen

Intenties:

Diny Dominicus - Willems (vanwege trouwdag op 1 mei)

Overleden ouders Willems - Hendriks, zoon Martien en schoondochter Joke

Overleden ouders Dominicus - Gloudemans, zonen Cor en Jan, dochters Dien en Paula en schoondochters Anneke, Gradda en Toos

Overleden ouders Verbruggen - Verhoeven en hun zoon Toon (vanwege sterfdag)

Harrie en Dien Ottenheim - Verhoeven en overleden familie (vanwege verjaardag vader)

Bert van der Heijden (vanwege verjaardag)

Live stream

U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit onze kerk. Op zondag om **10.30 uur**

Dit kan via computer of tablet: Ga naar of open YouTube en zoek naar: **Vorstenbosch Parochie DGH.**

Dan komt u op het kanaal van de uitzending en kunt u kiezen voor livestream.

Ook is de H.Mis achteraf op deze manier nog te bekijken.

€ 7899,14 VOOR GOEDE DOELEN

Vorstenbosch gaf afgelopen week weer ruimhartig aan negen goede doelen. Het resultaat van de Goede Doelen Week collecte in Vorstenbosch mag er zijn. In totaal kan een opbrengst van €7899,14 worden overgemaakt naar de negen verschillende fondsen.

€ 1.430,00: KWF Kankerbestrijding

€ 769,71: Nierstichting

€ 640,38: Epilepsiefonds

€ 1017,76: Hartstichting

€ 763,06: Longfonds

€ 819,06: Reuma Nederland

€ 589,06: Nederlandse Brandwonden Stichting

€ 766,55: Nationaal Fonds Kinderhulp

€ 1.103,56: Stichting ALS.

Mede namens de negen Goede Doelen, allen CBF erkend, danken we iedereen hartelijk voor de bijdragen. De ruim 50 collectanten danken we speciaal voor hun inzet. Wilt u ook een bijdrage leveren aan de Goede Doelen Week kijk dan op www.goededoelenvorstenbosch.nl.

Verloren

Ik ben mijn trouwring verloren. (inscriptie Francisca 10-08-1984) Heeft u hem gevonden?

Bel 06-53248931 of 06-30460752.

Jos Brands, Binnenveld 31, Vorstenbosch

Vorstenbossche Boys Jeugdafdeling

Voor alle jongens en meisjes die in 2017 of eerder geboren zijn, en het leuk vinden om te komen voetballen bij de Vorstenbossche Boys. Meld je dan aan voor zaterdag **29 april**.

Zie aanmeldformulier op de site, www.vorstenbosscheboys.nl

Senioren KBO Vorstenbosch:

KBO lidmaatschap: Verschillende van onze leden zijn lid omdat zij het een goede zaak vinden dat er een organisatie is die voor de belangen van senioren opkomt. Zij hebben een lidmaatschap uit solidariteit om samen, als ouderen, sterker te staan!

Kent u ook iemand die lid wil worden. Kijk op onze website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl voor inschrijfformulieren.

Agenda Kloosterkapel

29/30 april: Expositie door 11 regionale kunstschilders.

Elf kunstschilders uit Uden, Veghel, Volkel en Vorstenbosch, exposeren in de Kloosterkapel. Verschillende stijlen worden getoond, variërend van landschappen, portretten tot abstracte werken, in een realistische stijl of met een beetje fantasie of mystiek, kleurrijk tot en met het betrekken van natuurlijke materialen.

Werken van Agnes de Vries, Anny van Nuland, Elly Straatman, Gaby Mooij-Gocova, Jacqueline Goossens, Jolanda van der Burght, Jos van der Rijt, Karin Ijpelaar, Maria Wientjens, Marijke Koster en Nelly vd Elzen-vd Zanden laten u genieten van hun bijzondere en eigen schilderstijlen.

De expositie is te ervaren op 29 april en vervolgens op 30 april, 7, 18 en 21 mei, 4 juni, 2 juli en 6 augustus, telkens geopend van 11u tot 16u. Toegang is gratis.

6 mei: Ierse folkmuziek door Jigsaw

Jigsaw komt een avond sfeervolle en gezellige Ierse tunes en liedjes spelen. Jigsaw bestaat uit Rik van Kessel, Dorien Nieuwint, René Heesakkers en Paul Duysinx. Met gitaar, banjo, bodhran, accordeon, mandoline, cahon, bouzouki en zang zorgen zij voor een Ierse sfeer. Kom ook en luister naar traditionele tunes, bekende drankliederen en mooie luisterliedjes. Let op: Bestel je kaartjes via www.jigsawmuziek.nl, of koop ze aan de deur.

Zaterdagavond 6 mei, aanvang 20u. Kaartjes €7,50, inclusief een kopje koffie/thee!

1 juni, 19:30u: Hipshot fotografie.

De fotograaf van o.a. de MooiBernhezeKrant, Guus van der Valk, geeft een leuke en leerzame avond over fotografie. Heb je geen kennis over fotografie maar maakt het je wel enthousiast? Dan is dit iets voor jou! Guus neemt je op deze interactieve avond mee in de wereld van fotografie, voor iedereen toegankelijk!

Donderdag 1 juni, let op: aanvang 19:30u! Deelname € 10,-. Meld je aan via

www.kloosterkapelvorstenbosch.nl en breng je camera mee: groot, klein of op je telefoon, alles is goed!

AED vereniging Vorstenbosch

Op **10 mei** is onze laatste herhalingsles Reanimatie- en AED bediener van dit seizoen.

Heeft u deze cursus (voor Corona) ergens gevolgd en wilt u graag weer herhalen?

Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Voor info: aedvorstenbosch@outlook.com of bel Marion v.d.Ven, Tel. 06-25281390

Pedicure praktijk in Vorstenbosch

Bij Hofman Pedicure praktijk kunt u terecht voor alle voet (pijn) klachten zoals; eelt, (kalk) schimmel-, verdikte-, ingroeïende-, nagels likdoorns of kloven. Nagels worden op juiste wijze geknipt en gefreesd. Alle soorten (probleem) voeten kunnen behandeld worden; sport-, diabetische en oudere voeten.

Ook kunt u terecht voor ontspannende voetreflex massage, gezichtsbehandeling, ontharen bovenlip, kin en/of kaakcontour en verven en/of epilieren van de wenkbrauwen.

Mijn praktijk op Kampweg 2 is van alle gemakken voorzien, indien u minder mobiel bent kom ik bij u thuis.

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen tel.: [06- 27581031](tel:06-27581031)

of kijk op <http://hofmanpedicurepraktijkenbeauty.jouwweb.nl/>

Voetzorg praktijk Iris, Pedicure in Vorstenbosch

In de praktijk gevestigd: Lendersgat 10, kunt u terecht voor al uw voetklachten, maar ook voor een gewone pedicure-behandeling, gellac of biab op de hand/teennagels en voor een ontharingsbehandeling.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.voetzorgpraktijkiris.nl

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met **Iris van Gemert: 06-28814300**

Podotherapie van den Heuvel

Podotherapie van den Heuvel behandelt klachten aan de voeten, knieën, heup en/of rug als gevolg van een afwijkende voetstand. De praktijk is gevestigd aan de Blauwesteenweg in Nistelrode en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.podotherapievandenheuvel.nl of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.

Thuiszorg Pantein

Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur **0413-244680**. Tussen 23 en 07 uur **0900-8803**.

Thuiszorg Pantein biedt Wijkverpleging, Persoonlijke verzorging, Gespecialiseerde verpleging, Zorg in de laatste levensfase, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Spoedzorg, Nachtzorg, Beeldzorg aan huis. U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken.

Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl

www.thuiszorgpantein.nl

BrabantZorg Thuiszorg - Alle zorg en aandacht bij u thuis

Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft.

BrabantZorg Thuiszorg maakt dat mogelijk.

Onze thuiszorgmedewerkers nemen écht de tijd voor u en bekijken, samen met u, hoe u zo zelfstandig mogelijk blijft. Voor informatie: www.brabantzorg.eu/thuiszorg

of bel/mail onze klantenservice: 088-9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu

Laverhof Ondersteuning Thuis

In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor:

Verpleging, Persoonlijke verzorging en terminale thuiszorg, Hulp bij het huishouden en begeleiding,

Dagbehandeling en dagbesteding, 24-uurs alarmering met noodhulp, Verenigingsleven en UITbureau,

Maaltijden. Voor informatie of om zorg aan te vragen, kunt u contact opnemen met het cliëntsrbureau, telefoon 0413 - 298113 (8.30 tot 17.00 uur) e-mail csb.heeswijk@laverhof.nl.

Stichting zorg kringloop

loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen.

Bereikbaar 06-30903105 of via whatsapp via mail info@stichtingzorgkringloop.eu

www.stichtingzorgkringloop.eu

Inleverpunten zijn in Oss-Berghem-Nistelrode-Schajjk adressen zijn opvraagbaar.

Digitaal Vorstenbosch

Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u laatste nieuwtjes, de parochieberichten, informatie van de Dorpsraad, een activiteiten en evenementenkalender en veel meer informatie over ons dorp.

Parochieberichten digitaal lezen

U kunt de parochieberichten digitaal lezen op www.vorstenbosch-info.nl

en op de site van de Parochie De Goede Herder www.parochiedgh.nl

Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com