



info@pastoraleenheidnv.nl
Pastoor Ouwens 0413 363315
www.pastoraleenheidnv.nl

Parochie De Goede Herder

parochieblad Vorstenbosch

berichten: parochievorstenbosch@hotmail.com

Parochieberichten 3 december t/m 9 december 2022 (week 49)

Pastorspraatje Vrij zijn om te geloven wat je wilt geloven.

Onze samenleving wordt steeds vloeibaarder en er is steeds minder wat ons samen bindt en samen houdt en iedere mening is er één en gelijkwaardig, dus het samen nemen van beslissingen wordt steeds lastiger.

Je kunt ook eigenlijk niets meer doen of er valt wel iemand over je heen en als iemand zich ook maar ergens aan stoort, dan moet daar meteen iets aan gedaan worden. Toch zegt al die ergernis en je overal aan storen meer van diegene die zich stoort, dan over hetgeen waaraan iemand zich stoort.

Het weg moeten halen van kunst uit de openbare ruimte, omdat er beelden worden opgeroepen die mensen ergeren, wanneer ze naar een schilderij kijken is natuurlijk te absurd voor woorden, want je kunt ook een andere kant op kijken en tegelijk de boodschap van het schilderij inderdaad zien en besluiten dat het niet jouw mening is en het daar bij laten. Zo wordt de ruimte in de samenleving steeds kleiner en mogen we ook niet meer geloven wat we willen, want we worden steeds weer gecorrigeerd door mensen die er anders over denken, maar die hun vrijheid ook gebruiken om anderen te verbieden iets te zeggen of te denken.

Zo is er ook al langer een tendens gaande dat vooral christenen in dit land op een bepaalde manier worden afgeschilderd en in ieder geval niet van deze tijd zijn en hier ook niet meer thuis horen.

Rond Allerzielen was het zelfs te merken dat mensen in de media niet alleen lieten weten er 'niks mee te hebben' maar dat alle vormen van geloof vooral ook snel afgeschaft moesten worden en dan om te beginnen de Katholieke Kerk in ons land. En met alle begrip voor de mening die mensen kunnen en mogen hebben is het toch precies hetzelfde als wat de christenen vaak verweten wordt, namelijk stevige onverdraagzaamheid tegenover een andere mening en manier van leven.

En blijft dat hier nu nog bij wat gebral en geroep, wereldwijd zijn er heel wat mensen die omwille van hun geloof vervolgd worden en door anderen voor minder worden aangezien. We vinden onszelf een heel modern en open land, maar de laatste jaren zijn we alleen maar bekrompener geworden en heeft een nieuwe vorm van preutsheid en elkaar de maat nemen het samenleven steeds meer onder druk gezet. Hele programma's worden er aan gewijd om karikaturen van christelijke gemeenschappen neer te zetten en te laten zien hoe dom en achterlijk die mensen zijn en ondertussen maar de mond vol hebben over respectvol samenleven. Als het jouw manier niet is, maar wel die van een ander, waarom die ander dan zo aanvallen, wat voegt dat toe?

Daarom is het helemaal niet zo gek dat er wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor Christenvervolging, want die is heel duidelijk aanwezig en ook in ons eigen land komt geloven steeds meer onder druk te staan.

Pas werd ik in een winkel niet geholpen, want de medewerker had niets met de kerk en wilde dus ook geen pastoors helpen, het nadeel van herkenbaar zijn, en dat gaat wel erg ver. Ik ben weg gegaan zonder iets te kopen en had hier natuurlijk een hele rel over kunnen maken, maar wat schiet ik daar mee op? Als eigen idee en mening heiliger zijn dan het algemeen respect en je zelfs zo ver gaat dat door jouw persoonlijke voorkeur zelfs je professionele houding het raam uit gaat, dan ben je ver van huis en is vervolging maar een kleine stap. Of zoals die monteur zei op Laarstede toen ik daar klaar stond op donderdag voor de viering: 'kan iemand die man vertellen dat Carnaval allang voorbij is?!'

We hebben met elkaar veel respect en fatsoen verloren in de afgelopen jaren en dat allemaal onder het mom van een eigen mening hebben en dat is toch iets om over na te denken. Misschien toch die ene gedachte weer eens afstoffen; behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden en dan hoeven we in de toekomst geen Red Wednesday meer te houden om aandacht te vragen voor vervolging en discriminatie.

Pastoor Fr. Ouwens

Senioren KBO Vorstenbosch:

Rikconours: Donderdagavond 1 december wedstrijd rikken. Aanvang: 19.00 uur. Iedereen is welkom.

Kerstviering: Donderdagmiddag 15 december kerstviering. Opgeven voor 9 december a.s.

Ledenwerving: De KBO is bezig met een ledenwerving.

Weet u iemand die lid wil worden geef dit dan door aan het bestuur.

RIKKEN. RIKKEN.

Vrijdag **2 december**, onze vierde kaartavond.

Met weer mooie prijzen en een loterij.

Aanvang **20.00** uur in de kantine van ons sportpark De Bergakkers”

Supportersclub Vorstenbossche Boys

HAPPY CHRIS(T)MAS CRAZY BINGO GELUK SHOW.

Vrijdag 9 December - MFA De Stuik

Voor diegene die al een ticket hebben gekocht, vergeet niet je persoonlijke kerstwens voor 1 december in te sturen. U leest hier alles over in de bijgevoegde flyer die je bij jouw ticket hebt ontvangen.

Voor diegene die nog geen kaartje hebben. Deze zijn nog te koop bij de Dagwinkel.

Wacht niet lang want het loopt storm en OP = OP

DE STUIK IN KERSTSFEER 2022

Zaterdag 10 december van 18.00 uur tot 21.00 uur

Kerststal op het Stuikplein vanaf 15.00 uur

Komt het zien !!

Dit jaar zeer ruim van opzet met een groot aantal marktkramen met een breed aanbod van producten, diensten en (kinder) activiteiten, verder leuke optredens in de sportzaal en op het Stuikplein een grote professionele Kerststal met allerlei dieren en zelfs een Kameel.

De levende kerststal is al te bezoeken vanaf **15.00 uur**.

Gratis entree

Hou de Facebook pagina van de Stuik in de gaten voor actuele informatie.

Noteer **10 december** in je agenda en kom gezellig naar de Stuik !!!

Kerstdiner

Vrijdag 16 december is ons kerstdiner

U kunt dan genieten van een 4 gangen diner voor de prijs van € 16,00

Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u zich opgeven bij Joke van Os tel. 366604

Per email: joketheovanos@gmail.com U krijgt bevestiging terug.

Muziek verbindt

Muziek verbindt dat weten we allemaal. Maar weten jullie ook dat het je brein jong houdt, dat het je creativiteit stimuleert en dat je er blij van wordt. Belangrijk voor jong en oud!

Kom ontdekken/kijken/luisteren op zaterdag **17 december** wat muziek voor JOU kan betekenen.

Loop binnen bij de Stuik. Ontdek hoe het brein op muziek reageert, kom luisteren naar muzikale uitvoeringen, probeer zelf een instrument en stel je vragen. Wij zijn er om een gezellig babbeltje met je te maken.

Inloop met koffie tussen 15.30 en 17.30. Gratis toegang. Graag tot dan!

Wil je al eerder meer informatie over muziek maken, kijk op onze website:

www.notenkrakersvorstenbosch.nl of stuur een mailtje: muziekles@notenkrakersvorstenbosch.nl

AED vereniging Vorstenbosch

Vanaf januari 2023 starten wij met herhalingslessen Reanimatie en AED-bediener.

Bij voldoende deelname start er ook weer een nieuwe cursus.

U kunt zich vanaf nu aanmelden voor een cursus AED. Voor info kunt u contact opnemen met aedvorstenbosch@outlook.com of met Marion v.d.Ven, Tel. 06-25281390

AED's zijn zeer belangrijk en hebben hun nut, in Vorstenbosch, al meerdere keren bewezen.

Dus doe ook mee en leer handelen met een AED.

Organisatie Kermis 2023

Heeft u leuke ideeën of wilt u ons helpen, laat dit ons weten.

Zonder extra hulp krijgen wij het niet voor elkaar....

Mail naar heijno@hetnet.nl of 06-51941808

Te Koop

Kerstbomen, vers van het land. Alle maten € 18,-- per stuk. Incl. inpakken in net.

Akkerweg 6, Vorstenbosch.

Kerstmarkt op Alpacafarm Vorstenbosch

op **10 en 11 december** met alpaca(wollen) producten en producten van lokale ondernemers.

Daarnaast is er veel gezelligheid, lichtjes, muziek, warme hapjes en drankjes, een kampvuur met marshmallows en natuurlijk alpaca's. Op 10 en 11 december kost een entree ticket 2 euro per persoon.

Deze kan vooraf geboekt worden via onze website www.alpacavorstenbosch.nl

Gezocht

We zoeken een persoon tussen 14 en 18 jaar, die ons met diverse werkzaamheden wil helpen in en om onze sauna. Voor weekenden en vakanties. Bij vragen en interesse bel 06-425 333 18

Moniek's haardesign

Kapster ook aan huis. Afspraak maken voor de feestdagen ; Wacht niet te lang tel. 06-12427932

De Hoef 29 Nistelrode ; Groetjes moniek

Johnnie en Mieke's Dagwinkel

- **Sinterklaas:**
Kinderen kunnen hun geknutselde/gekleurde bootje nog inleveren t/m 3 december.
Op 5 december sluiten wij om **17 uur**. Wij wensen iedereen een gezellig Heerlijk Avondje.
- **Grill-hapjespan:**
Bestel snel onze heerlijke hapjespannen voor de feestdagen. OP = OP, Reserveer dus snel...
- **Kerstpakketten:**
Ook dit jaar maken wij weer kerstpakketten op maat voor U.
Kom naar de winkel en bespreek uw wensen.
- **Collega gezocht:**
Wie komt ons team versterken op zaterdag? Leeftijd vanaf 15 jaar.
Kom naar de winkel of bel 0413-362222 / 06-12946405.

Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

Nieuwe Pedicure praktijk in Vorstenbosch

Bij Hofman Pedicure praktijk kunt u terecht voor alle voet-,klachten en/of -problemen.

De praktijk, op de Kampweg 2, is van alle gemakken voorzien, indien u minder mobiel bent kom ik bij u thuis. Voor meer informatie of een afspraak, kunt u contact opnemen via tel.: 06- 27581031

Thuiszorg Pantein

Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur **0413-244680**. Tussen 23 en 07 uur **0900-8803**.

Thuiszorg Pantein biedt Wijkverpleging, Persoonlijke verzorging, Gespecialiseerde verpleging,

Zorg in de laatste levensfase, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Spoedzorg, Nachtzorg, Beeldzorg aan huis.

U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken.

Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl

www.thuiszorgpantein.nl

Voetzorg praktijk Iris, Pedicure in Vorstenbosch

In de praktijk gevestigd: Lendersgat 10, kunt u terecht voor al uw voetklachten, maar ook voor een gewone pedicure-behandeling, gellac of biab op de hand/teennagels en voor een ontharingsbehandeling.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.voetzorgpraktijkiris.nl

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met **Iris van Gemert: 06-28814300**

Laverhof Ondersteuning Thuis

In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor:

Verpleging, Persoonlijke verzorging en terminale thuiszorg, Hulp bij het huishouden en begeleiding, Dagbehandeling en dagbesteding, 24-uurs alarmering met noodhulp, Verenigingsleven en UITbureau, Maaltijden. Voor informatie of om zorg aan te vragen, kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau, telefoon 0413 - 298113 (8.30 tot 17.00 uur) e-mail csb.heeswijk@laverhof.nl.

Stichting zorg kringloop

loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen.

Bereikbaar 06-30903105 of via whatsapp via mail info@stichtingzorgkringloop.eu

www.stichtingzorgkringloop.eu

inleverpunten zijn in Oss-Berghem-Nistelrode-Schaijk adressen zijn opvraagbaar.

BrabantZorg Thuiszorg - Alle zorg en aandacht bij u thuis

Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft.

BrabantZorg Thuiszorg maakt dat mogelijk.

Onze thuiszorgmedewerkers nemen écht de tijd voor u en bekijken, samen met u, hoe u zo zelfstandig mogelijk blijft. Voor informatie: www.brabantzorg.eu/thuiszorg

of bel/mail onze klantenservice: 088-9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu

Podotherapie van den Heuvel

Podotherapie van den Heuvel behandelt klachten aan de voeten, knieën, heup en/of rug als gevolg van een afwijkende voetstand.

De praktijk is gevestigd aan de Blauwesteenweg in Nistelrode en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.podotherapievandenheuvel.nl

of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.

Digitaal Vorstenbosch

Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u laatste nieuwtjes, de parochieberichten, informatie van de Dorpsraad, een activiteiten en evenementenkalender en veel meer informatie over ons dorp.

Mail uw tip of nieuws voor digitaal Vorstenbosch naar webmaster@vorstenbosch-info.nl.

Parochieberichten digitaal lezen

U kunt de parochieberichten digitaal lezen op www.vorstenbosch-info.nl

en op de site van de Parochie De Goede Herder www.parochiedgh.nl

Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com