



info@pastoraleenheidnv.nl
Pastoor Ouwens 0413 363315
www.pastoraleenheidnv.nl

Parochie De Goede Herder

parochieblad Vorstenbosch

berichten: parochievorstenbosch@hotmail.com

Parochieberichten 8 oktober t/m 14 oktober 2022 (week 41)

Pastoraalpraatje

Woorden waar geen woorden voor zijn.

Samen ervaren we in deze tijd dat mensen steeds meer woorden vinden van boosheid en frustratie en dat het gesprek in de samenleving vooral door negatieve uitspraken wordt beheerst. Veel mensen menen dat als je maar zware woorden gebruikt je meer gewicht geeft aan je mening of de situatie, waardoor anderen wel naar je moeten luisteren. Het enige wat er vooral gebeurt is dat mensen woorden gaan gebruiken die in het verband van de situatie helemaal niet kloppen en eerder ook afkeer dan bijval opleveren.

Onze koning een landverrader noemen of iedereen die een andere mening heeft dan de jouwe uitmaken voor fascist slaat de plank natuurlijk volledig mis, maar geeft wel veel zuurheid in de samenleving. Iedereen is heel goed geworden in het benoemen van problemen en dan roepen dat 'ze' dat maar op moeten lossen. Die 'ze' is dan vaak onze overheid, maar ook op meer lokaal niveau zijn het meestal de anderen die jouw problemen op moeten lossen. Als je die problemen dan wat beter bekijkt zijn ze meestal toch gewoon door de klager zelf veroorzaakt en als je de dure woorden achterwege laat blijft er vaak maar weinig van de klacht over.

Iedereen lijkt vooral naar woorden te zoeken om van alles wat ontevreden maakt te ventileren, maar zijn woorden dan het beste antwoord? Het leven is wat er gebeurt als je eigenlijk andere plannen hebt en als mens moet je jezelf steeds weer opnieuw aanpassen en uitvinden. We zijn er vaak trots op dat we zo creatief zijn of zoveel talent hebben, maar bij de meeste mensen is het omgaan met wat anders loopt dan jij zou willen nog niet zo gauw een talent. En hoe zet je al die negatieve dingen om naar iets anders waardoor je eigen leven lichter wordt, maar ook het samenleven? We mogen dan vooral naar woorden grijpen die ons misschien niet zo vlug op de lippen liggen, maar wel een verschil kunnen maken. Dat begint al bij woorden van waardering en positieve opmerkingen over mensen en situaties en in plaats van kritiek te leveren zouden we ook eens zelf de handen uit de mouwen kunnen steken.

Woorden vinden waar geen woorden voor zijn mogen we dan ook zeker herkennen in het leven van Maria, waar we in deze oktobermaand extra aandacht voor hebben en dan vooral voor haar gebedshouding. Zij wist op tijd te zwijgen en tegelijk aan te pakken als het nodig was en God daar om vroeg en zo is zij het spiegelbeeld, waar wij naar mogen kijken van Gods werken in een mens.

Voor diezelfde God had zij misschien ook niet altijd de woorden, maar zij wist wat net zo belangrijk was in het geloof; namelijk het luisteren. En in dat luisteren en stil worden kunnen er inzichten boven komen waar we van te voren niet bij stil hebben gestaan, omdat we het veel te druk hadden met God en anderen uitleggen hoe het allemaal moet en wat het beste is voor iedereen. De jarenlange strijd, ook in de kerk, of we wel de juiste woorden voor God gebruiken of gebruikt hebben heeft eigenlijk iets lachwekkends, want kunnen wij woorden vinden voor God? Als we ons echt proberen te realiseren Wie God dan is, dan zullen we ook inzien dat Hij onze begrippen altijd te boven gaat en dat we ook geen andere dan mensenwoorden hebben om iets over Hem te zeggen of zelfs tegen Hem. Ons gebed is vaak een opsomming van wat ons bezig houdt en hoe wij vinden dat God dat voor ons op moet lossen, maar Zijn woord is dan duidelijk, Ik heb er al iets aan gedaan, Ik heb namelijk jou gemaakt.

Bidden is voor veel mensen een redelijk nutteloze invulling van tijd geworden, maar misschien mogen we dan onze manier van bidden eens tegen het licht houden. Het gaat niet om de juiste woorden, maar het gaat om een gesprek in en vanuit geloof en als je dat gesprek voert, dan groei je er naartoe dat jij steeds meer stil wordt en God steeds meer 'spreekt'.

Proberen we in deze oktobermaand op deze manier woorden te vinden waar geen woorden voor zijn en we zullen God gaan herkennen die zich mengt in ons levensgesprek!

Fr. Ouwens pastoor

HH Mis in het weekend:

Zondag **9 oktober** om **10.30** uur: Eucharistieviering
met zang van Present

Collectanten: Ben Cornelissen
Piet van de Velden

Intenties:

Francien van den Braak - Gloudemans (vanwege sterfdag)
Nelly en Marinus van Helvoirt, zoon Piet en kleindochter Suzan
Moeder van Kessel - de Groot en Vader van Kessel en dochter Petra (vanwege verjaardag moeder)
Frans en Door van Nistelrooij - Bos

HH Mis door de week:

Dinsdag **11 oktober** om **09.00** uur: Eucharistieviering

Live stream

U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit onze kerk. Op zondag om 10.30 uur.
Dit kan via computer of tablet: Ga naar of open YouTube en zoek naar: **Vorstenbosch Parochie DGH**.
Dan komt u op het kanaal van de uitzending en kunt u kiezen voor livestream.
Ook is de H.Mis achteraf op deze manier nog te bekijken.

Overleden

Op zondag 2 oktober is Ria van Roosmalen-Steegs overleden in Hospice De Goudsbloem te Veghel op 75-jarige leeftijd. Vrijdag 7 oktober a.s. zal de crematie in besloten kring plaatsvinden.
Correspondentieadres: Twan van Roosmalen, Binnenveld 53, 5476 LZ Vorstenbosch

Muziekvereniging "De Notenkrakers"

Donderdag 6 oktober halen wij het papier binnen de bebouwde kom weer op.
Middagroute: 13.30 uur (Oude Veghelsedijk, De Helling, Kerkstraat, Heuvel, Akkerweg, Rietdijk, Rietbeemden, Dorpsrand)
Ophaalbeurt: Jeanne Geenen, Jan Dortmans
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Susan van den Heuvel, Guus Schoenmakers

Graag uw aandacht voor het klaarzetten van het papier:
-Goed verpakt klaarzetten voor aanvangstijd.
-Bij voorkeur **niet** in plastic kratten / manden e.d. welke retour moeten.
-Bij regenachtig weer niet te vroeg klaarzetten.
-Maak de dozen niet te zwaar, denkt u aan de ruggen van onze ophalers
Voor vragen email: papier@notenkrakersvorstenbosch.nl

Draagt u de muziekvereniging een warm hart toe en wilt u enkele uurtjes per jaar helpen met het ophalen van oud papier? Heel graag. Laat het ons weten per mail; bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl of bel naar Jacques de Groot; 0413-362201

Senioren KBO Vorstenbosch:

Rikconcours: Donderdagavond 6 en 20 oktober wedstrijd rikken. Aanvang: 19.00 uur. Iedereen is welkom.
Koersballen: Donderdag 13 oktober starten we weer met Koersballen. Aanvang: 14.00 uur.
Herfst Ontspanningsavond: Vrijdagavond 21 oktober, aanvang 19.00 uur. Aanmelden kan tot 15 oktober.

Eetcafé in de Stuik

Op vrijdag **14 oktober**. Aanvang 18.00uur. Kosten € 9,50.
Opgeven voor zondag 9 oktober bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email: joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

Instuiftrainingen Vorstenbossche Boys

Het seizoen is weer begonnen en ook dit jaar willen we instuiftrainingen gaan verzorgen.

Voor jongens en meisjes die geboren zijn in 2017 hebben we een 8-tal trainingen op zaterdag om te kijken of voetbal iets voor hun is.

Na die 8 trainingen gaan we kijken welke kinderen willen gaan voetballen, zodat we in het voorjaar ons gaan inschrijven in een competitie en dan ook wedstrijdjes gaan spelen tegen andere teams.

Op zaterdag **15-oktober** is de eerste training. Deze begint om 10.30 uur en duurt tot 11.30 uur

De overige datums zijn:

Zaterdag 22-okt

Zaterdag 29-okt

Zaterdag 05-nov

Zaterdag 12-nov

Zaterdag 19-nov

Zaterdag 26-nov

Zaterdag 03-dec

Dus vind je het leuk om een balletje te komen trappen, of twijfel je of voetbal iets voor jou is, dan is dit een leuke kans! Opgeven kan door de naam en geboortedatum van de deelnemer te mailen naar jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com Laat hierbij ook even weten om welke datum/data het gaat.

Doe dit voor **9 oktober**

Hiernaast zijn wij ook opzoek naar trainers/leiders voor de (komende) voetballertjes. Lijkt het je leuk om een team te begeleiden of training te geven geef dit dan door. Je kunt hiervoor ook het bovenstaande mailadres gebruiken, of spreek iemand aan van het jeugdbestuur.

Hopelijk tot op een van de trainingen op ons sportpark.

Met vriendelijke groet,

Jeugdbestuur Vorstenbossche Boys

Opgave artiesten 41ste pronkzitting!

Het Pronkzittingscomité is weer op zoek naar artiesten die het Vorstenbossche publiek vier avonden willen vermaken. De Pronkzittingsavonden zijn op 27 januari, 28 januari, 3 februari en 4 februari.

Als je graag mee wilt doen dan kun je jezelf aanmelden via mail naar pronkzitting@piereslikkers.nl of telefonisch bij Judith Geenen via 06-24194105.

KERMIS 2023

We willen starten met de organisatie van Kermis 2023. Wie komt ons helpen met goede/leuke ideeën? Laat het ons weten via Tel. 06-51941808, Henny v.d.Heijden.

Johnnie en Mieke's Dagwinkel

Collega gezocht: een verkoopmedewerker/ster voor 20-32 uur. Dagen, uren en tijden in overleg.

Kom naar de winkel of bel ons. Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 0413-362222.

De Schaapskooi

Per 1 oktober hebben wij zoals altijd onze jaarlijks aangepaste wintertijden.

Echter hebben wij de beslissing genomen om woensdag gesloten te zijn en donderdag pas om 16 uur open te gaan, dit vanwege de hoge gasprijzen en personeelstekort. Wij hopen op uw begrip.

Team de schaapskooi

Maandag - Dinsdag - Woensdag

Gesloten

Donderdag 16.00 - 20.00

Vrijdag

12.00 - 21.00

Zaterdag 12.00 - 21.00

Zondag

14.00 - 21.00

VET VERLIEZEN = VET BEVRIEZEN

Voer jij ook mentaal een strijd?

En brengt jouw dit ook veel onzekerheid?

Laat je informeren wat een Cryo behandeling voor jou kan doen.

Plan NU vrijblijvende een intake bij Très Chic.

Denise/Wendy 06-46598267/06-45110407

info@treschicvorstenbosch.nl

Thuiszorg Pantein

Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur **0413-244680**. Tussen 23 en 07 uur **0900-8803**.

Thuiszorg Pantein biedt Wijkverpleging, Persoonlijke verzorging, Gespecialiseerde verpleging, Zorg in de laatste levensfase, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Spoedzorg, Nachtzorg, Beeldzorg aan huis. U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken.

Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl

www.thuiszorgpantein.nl

Laverhof Ondersteuning Thuis

In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor:

Verpleging, Persoonlijke verzorging en terminale thuiszorg, Hulp bij het huishouden en begeleiding, Dagbehandeling en dagbesteding, 24-uurs alarmering met noodhulp, Verenigingsleven en UITbureau, Maaltijden. Voor informatie of om zorg aan te vragen, kunt u contact opnemen met het cliëntsrbureau, telefoon 0413 - 298113 (8.30 tot 17.00 uur) e-mail csb.heeswijk@laverhof.nl.

BrabantZorg Thuiszorg - Alle zorg en aandacht bij u thuis

Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft.

BrabantZorg Thuiszorg maakt dat mogelijk.

Onze thuiszorgmedewerkers nemen écht de tijd voor u en bekijken, samen met u, hoe u zo zelfstandig mogelijk blijft. Voor informatie: www.brabantzorg.eu/thuiszorg

of bel/mail onze klantenservice: 088-9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu

Stichting zorg kringloop

loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen.

Bereikbaar 06-30903105 of via whatsapp via mail info@stichtingzorgkringloop.eu

www.stichtingzorgkringloop.eu

inleverpunten zijn in Oss-Berghem-Nistelrode-Schajjk adressen zijn opvraagbaar.

Podotherapie van den Heuvel

Podotherapie van den Heuvel behandelt klachten aan de voeten, knieën, heup en/of rug als gevolg van een afwijkende voetstand.

De praktijk is gevestigd aan de Blauwesteenweg in Nistelrode en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.podotherapievandenheuvel.nl

of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.

Digitaal Vorstenbosch

Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u laatste nieuwtjes, de parochieberichten, informatie van de Dorpsraad, een activiteiten en evenementenkalender en veel meer informatie over ons dorp.

Mail uw tip of nieuws voor digitaal Vorstenbosch naar webmaster@vorstenbosch-info.nl.

Parochieberichten digitaal lezen

U kunt de parochieberichten digitaal lezen op www.vorstenbosch-info.nl

en op de site van de Parochie De Goede Herder www.parochiedgh.nl

Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com