



info@pastoraleenheidnv.nl
Pastoor Ouwens 0413 363315
www.pastoraleenheidnv.nl

Parochie De Goede Herder

parochieblad Vorstenbosch

berichten: parochievorstenbosch@hotmail.com

Parochieberichten 1 oktober t/m 7 oktober 2022 (week 40)

Pastorspraatje Wat voor boodschap dragen wij eigenlijk?

Nu de zogeheten Missiemaand weer voor de deur staat, mogen we misschien een moment nadenken over welke boodschap wij dan te vertellen hebben en wat onze bijdrage aan de wereld dan eigenlijk is.

We hebben generaties lang ons ingezet om mensen van hier uit te zenden naar landen en plaatsen waar ze nog nooit van Christus gehoord hadden, om hen het licht van het evangelie te brengen en zijn die werkers op alle mogelijke manieren blijven steunen, maar hoe staan we er nu dan voor? De meeste geloofsgemeenschappen hebben geen 'missionarissen' meer en de directe lijn met landen en plaatsen is vaak verdwenen en dan komt vanzelf een keer de vraag: hoe nu verder? Hebben wij als kerk hier in Nederland nog missionair elan en zijn we nog een inspirerende en bezielende gemeenschap, die een boodschap neerzet door ze te beleven of is het allemaal anders geworden? Als onderzoek uitwijst dat ruim zeventig procent van de nieuwe generaties zegt tot geen enkele kerk te behoren, dan geeft dat natuurlijk wel vragen voor de toekomst. Hoe houden wij hier op zoveel verschillende plekken evenveel kerken open en gemeenschappen levendig als bijna driekwart van de mensen geen binding heeft? De missiemaand oktober wil ons van oudsher aan het denken zetten over de boodschap van het evangelie en hoe die wereldwijd verkondigd kan en moet worden, maar vraagt vandaag ook dat we naar onszelf kijken in onze eigen vertrouwde omgeving. Er is een openlijke afkeer ontstaan van alles wat georganiseerde christelijke religie is en er kan niet anders dan met minachting over de verschillende kerken gepraat worden. Wordt de katholieke kerk meteen afgeschreven vanwege onze fouten in het verleden, waarmee blijkbaar ook vele goede mensen hun leven verkeerd hebben ingezet, als het over de reformatorische kerken gaat worden deze mensen als wereldvreemd en eng weg gezet, dus iedereen die vooral nergens in gelooft is beter af.

In zo'n klimaat je geloof en boodschap overeind houden en samen verder gaan valt dan nog niet zo mee, maar tegelijk daagt het uit tot bezinning en weten waar je dan samen voor staat. En wat je verder ook van kerken en hun manier van doen vindt, en daar is inderdaad nog wel wat van te vinden, het gaat om de boodschap en wat mensen daar aan kunnen hebben.

In onze Missiemaand mogen we misschien dan ook wat meer kijken naar de opdracht die hier ter plaatse begint, dan naar kerken verder weg, maar we zijn altijd ook een geloofsgemeenschap wereldwijd en met elkaar verbonden en voor elkaar verantwoordelijk. Daarom lijkt er nu een omgekeerde beweging op gang te komen en zijn er missionarissen van andere kerken die hier bij ons het evangelie komen verkondigen, maar heeft die inzet kans van slagen? Wij zijn geen onbeschreven blad, want wij hebben een geschiedenis van ruim 1300 jaar christendom achter ons en dat maakt de verkondiging van het evangelie niet persé gemakkelijker. Al weten veel mensen in ons land tegenwoordig nog nauwelijks wie Christus is, er is wel een opvatting over geloven en kerk en die is al het eerste obstakel bij verkondiging. Vorige week zei nog een groepje fietsers dat ik in Vorstenbosch op straat tegen kwam tegen elkaar: 'kijk daar heb je de laatste in zijn soort'. Mensen met de leeftijd van mijn ouders en vast in de overtuiging dat wij een aflopende zaak zijn en hoe ga je daar vandaag mee om? Er is eigenlijk geen andere reactie dan gewoon laten zien dat je er nog steeds bent en dat je nog iets gelooft ook, wat je dan uitdraagt door wie je bent.

Oktober vraagt dit jaar zeker om een bewustwording van wat wij zelf nou geloven en wat voor boodschap we uitdragen, want pas als je weet wie je zelf bent, kun je een ander helpen om de weg te vinden!

Fr. Ouwens pastoor

HH Mis in het weekend:

Zondag **2 oktober** om **10.30** uur: Eucharistieviering

Collectanten: Bert Hoefs

Intenties:

Familie van den Heuvel - Timmers
Sjef en Mien van der Velden - van Rijssel
Voor onze overleden familieleden van de familie van Zutphen
Overleden ouders van Kessel - van der Sanden en dochter Ans (vanwege verjaardag moeder)

HH Mis door de week:

Dinsdag **4 oktober** om **09.00** uur: Eucharistieviering

Live stream

U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit onze kerk. Op zondag om 10.30 uur.
Dit kan via computer of tablet: Ga naar of open YouTube en zoek naar: **Vorstenbosch Parochie DGH**.
Dan komt u op het kanaal van de uitzending en kunt u kiezen voor livestream.
Ook is de H.Mis achteraf op deze manier nog te bekijken.

Verloren:

Zonnebril. Laten liggen in de huiskamer van De Stuik.
Nelly Gevers Tel. 06-17877140

Expositie Keramiek en Schilderkunst

Elke zondag in oktober is van 11 tot 16 uur de Kapel geopend.
Twee nichtjes exposeren hun keramisch werk en schilderkunst.

Keramisch werk

In Vorstenbosch geboren Ria Kieft-van der Heijden begon in 1987 aan de Vrije Academie, onder de inspirerende leiding van Koos Boermans. Daarna volgde ze lessen bij Willem Steenbeek, Rop Luyten en Carla Teer. In haar werk komt de fascinatie voor vazen tot uiting. Elke vaas wordt handmatig opgebouwd en neemt een langere periode in beslag tot een het eindresultaat. Zo bepaalt ze de vorm en decoratie wat haar een enorm gevoel van vrijheid en voldoening geeft. Hierdoor zijn alle objecten uniek!

Schilderkunst

Truus Claassen-Slits startte in 1980 en volgde lessen bij o.a. Adri Frigge, Yvonne Struijs, Laura Hoek en Ton Fleskens. Eerst schilderde ze, met olieverf en aquarel, huizen, stillevens, bloemen en landschappen. Nu werkt ze voornamelijk met acrylverf. Haar inspiratie komt nu uit tekeningen van (mens)vormen die ze in boomschors en steen ziet en uit (lied)teksten en gedichten.
Als vrij werk zijn het mensen en in opdracht portretten.
Wees welkom en veel kijkplezier bij deze gevarieerde expositie.

Pompoenfair

Op zondag **2 oktober** is de jaarlijkse pompoenfair op Zorgboerderij van der Wijst
Dit jaar nog groter, meer te zien en te doen zoals: pompoenverkoop, (streek) markt, loterij, picknick bij het paardenpark, live muziek, workshop met pompoen, safari tour over het paardenpark en nog veel meer activiteiten op de boerderij.
Entree: €3,- (kinderen onder 16 gratis)
van: 11u tot 17u - Derptweg 12 Vorstenbosch

Senioren KBO Vorstenbosch:

Rabo ClubSupport 2022: Wij bedanken allen die op KBO Vorstenbosch gestemd hebben.
Rikconcours: Donderdagavond 6 oktober rikwedstrijd. Aanvang: 19.00 uur. Iedereen is welkom.
Bridgen: Wil je graag leren bridgen, laat het ons dan weten. Mogelijk kunnen we iets hierin betekenen. Laat uw vrienden en kennissen dit bericht lezen.
Website: Voor meer KBO nieuws kijk op onze website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl .

KERMIS 2023

Dank voor uw stem bij de Rabo-Clubsupport-actie. Nu zijn we nog op zoek naar nieuwe leden die ons

komen te helpen bij de organisatie. Henny v.d.Heijden. Tel. 06-51941808

Opgave artiesten 41ste pronkzitting!

Het Pronkzittingscomité is weer op zoek naar artiesten die het Vorstenbossche publiek vier avonden willen vermaken. De Pronkzittingsavonden zijn op 27 januari, 28 januari, 3 februari en 4 februari.

Als je graag mee wilt doen dan kun je jezelf aanmelden via mail naar pronkzitting@piereslikkers.nl of telefonisch bij Judith Geenen via 06-24194105.

NIEUW IN VORSTENBOSCH “BOOTCAMP VORSTENBOSCH”

Heb je er al iets van gehoord en weet je niet of het iets voor je is? Neem een gratis proefles!

Wanneer: Dinsdag 9.00-10.00 uur

Dinsdag 10.00-11.00 uur; bootcamp “light” (minder herhalingen, rustiger tempo)

Donderdag 19.30-20.30 uur

Waar: Op het veld “kwart over 12”, naast de tennisbaan aan de Tipweg.

Wil je nog meer informatie kijk op www.bootcampheeswijkdinth.nl. Opgeven doe je via info@bootcampheeswijkdinth.nl

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel

Collega gezocht: een verkoopmedewerker/ster voor 20-32 uur. Dagen, uren en tijden in overleg. Kom naar de winkel of bel ons. Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 0413-362222.

De Schaapskooi

Per 1 oktober hebben wij zoals altijd onze jaarlijks aangepaste wintertijden.

Echter hebben wij de beslissing genomen om woensdag gesloten te zijn en donderdag pas om 16 uur open te gaan, dit vanwege de hoge gasprijzen en personeelstekort. Wij hopen op uw begrip.

Team de schaapskooi

Maandag - Dinsdag - Woensdag	Gesloten	
Donderdag 16.00 - 20.00	Vrijdag	12.00 - 21.00
Zaterdag 12.00 - 21.00	Zondag	14.00 - 21.00

TRY-OUT DR.JUCHHEIM

10 jaar jonger doormiddel van een crème? JAAA...Dat kan echt!!

Kom en ervaar het zelf. Maak vrijblijvend een afspraak voor een Try-out.

Très Chic, Denise/Wendy 06-46598267/06-45110407

info@treschicvorstenbosch

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch.

Eric van Veen fysiotherapeut, die zijn praktijk heeft in Veghel, kan op aanvraag nog steeds in de MFA “De Stuik” komen voor mensen die daar behoefte aan hebben. Een afspraak kan gemaakt worden via telefoon 0413-364487 of email: info@fysiotherapiedeboekt.nl Kijk voor informatie in onze bewaarfolder.

Rabo ClubSupport.

Wij willen iedereen bedanken die op Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch gestemd hebben.

Thuiszorg Pantein

Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur **0413-244680**. Tussen 23 en 07 uur **0900-8803**.

Thuiszorg Pantein biedt Wijkverpleging, Persoonlijke verzorging, Gespecialiseerde verpleging, Zorg in de laatste levensfase, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Spoedzorg, Nachtzorg, Beeldzorg aan huis. U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken.

Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl

www.thuiszorgpantein.nl

Laverhof Ondersteuning Thuis

In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor:

Verpleging, Persoonlijke verzorging en terminale thuiszorg, Hulp bij het huishouden en begeleiding, Dagbehandeling en dagbesteding, 24-uurs alarmering met noodhulp, Verenigingsleven en UITbureau, Maaltijden. Voor informatie of om zorg aan te vragen, kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau,

telefoon 0413 - 298113 (8.30 tot 17.00 uur) e-mail csb.heeswijk@laverhof.nl.

BrabantZorg Thuiszorg - Alle zorg en aandacht bij u thuis

Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft.

BrabantZorg Thuiszorg maakt dat mogelijk.

Onze thuiszorgmedewerkers nemen écht de tijd voor u en bekijken, samen met u, hoe u zo zelfstandig mogelijk blijft. Voor informatie: www.brabantzorg.eu/thuiszorg

of bel/mail onze klantenservice: 088-9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu

Stichting zorg kringloop

loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen.

Bereikbaar 06-30903105 of via whatsapp via mail info@stichtingzorgkringloop.eu

www.stichtingzorgkringloop.eu

inleverpunten zijn in Oss-Berghem-Nistelrode-Schaijk adressen zijn opvraagbaar.

Podotherapie van den Heuvel

Podotherapie van den Heuvel behandelt klachten aan de voeten, knieën, heup en/of rug als gevolg van een afwijkende voetstand.

De praktijk is gevestigd aan de Blauwesteenweg in Nistelrode en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.podotherapievandenheuvel.nl

of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.

Digitaal Vorstenbosch

Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u laatste nieuwtjes, de parochieberichten, informatie van de Dorpsraad, een activiteiten en evenementenkalender en veel meer informatie over ons dorp.

Mail uw tip of nieuws voor digitaal Vorstenbosch naar webmaster@vorstenbosch-info.nl.

Parochieberichten digitaal lezen

U kunt de parochieberichten digitaal lezen op www.vorstenbosch-info.nl

en op de site van de Parochie De Goede Herder www.parochedgh.nl

Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com