



info@pastoraleenheidnv.nl
Pastoor Ouwens 0413 363315
www.pastoraleenheidnv.nl

Parochie De Goede Herder

parochieblad Vorstenbosch

berichten: parochievorstenbosch@hotmail.com

Parochieberichten 3 september t/m 9 september 2022 (week 36)

Pastorspraakje

Geloven als teken van zwakheid.

Na de aanslag op Salman Rushdie reageerde één van onze verdedigers van het vrije woord daarop met een column over hoe afschuwelijk dit was en hoe dit toch weer had kunnen gebeuren. En inderdaad een afschuwelijke aanslag ingegeven door blinde haat en het niet om kunnen gaan met kritiek op de eigen overtuiging en dan gebeuren er de meest rare dingen. Toch duurde het niet zo heel erg lang of het grootste gedeelte van de tekst ging verder over de verbijstering van deze journalist over het feit hoe mensen toch konden geloven in iets dat buiten ons ligt of dat ons zou overstijgen. Geloof in een God, in welke vorm dan ook, was niets meer dan de zwakheid van mensen die het leven zo niet aankonden en houvast en zekerheid nodig hadden om door het leven heen te komen. Gelovige mensen zijn dan ook vooral hele labiele mensen die de houvast van het geloof in een God nodig hebben om niet in te storten en voor zichzelf het leven nog aan te kunnen. Want laten we nou wel wezen, er kan toch geen God bestaan als je de wereld bekijkt en als je gelooft dat dit wel zo is dan steek je toch echt je kop in het zand en ontken je wat er gebeurt. Gelukkig was deze overtuigde ongelovige niet te beroerd om in alle arrogantie mee te delen dat zij het leven zo wel aankon en dat ze daar geen opperwezen, in welke vorm dan ook, voor nodig had en zij zo alle problemen wel duiden kon en natuurlijk oplossen. De overmoed van sommige mensen is dan soms toch wel iets om je eens even achter de oren te krabben maar iedereen zijn eigen waarheid zullen we dan maar zeggen. Tegelijk voelde ik me toch ook aangesproken want blijkbaar ben ik dan ook een hele labiele figuur die dit leven en de problemen van de wereld niet aankan maar dat ik daar een God voor nodig heb om overeind te blijven. Toen mij begin dit jaar door verschillende mensen werd gevraagd hoe ik bepaalde dingen al jarenlang had volgehouden zonder in te storten had ik op dat moment geen ander antwoord dan door mijn geloof maar kennelijk is dat toch verkeerd gedacht. Het oordelen over elkaar gaat maar door en zij die de nieuwspagina's vullen gaan niet zelden op Gods stoel zitten en zullen de wereld wel eens aan ons uitleggen en tegelijk vertellen hoe wij in het leven hebben te staan. Bij deze woorden gingen mijn gedachten onwillekeurig naar al die generaties voor ons die in alle omstandigheden van hun leven hun kracht gehaald hebben uit hun geloof en vanuit dat geloof ook naar anderen hebben omgezien. Of wij dat nou graag horen of niet zonder geloof en de inzet van daaruit zouden zorg, onderwijs en de opvang van veel groepen niet op het niveau staan dat ze vandaag hebben. Toen wij een samenleving hadden waar de overheid vooral met zichzelf bezig was en de zorg voor de bevolking nauwelijks bestond zijn gelovige mensen daar ingesprongen omdat zij beseften dat we naar elkaar moeten omzien en nood moeten oplossen. Mensen die van een behoorlijk punt nul alles hebben opgebouwd en ontwikkeld zodat mensen het beter kregen en die daarbij onderweg fouten hebben gemaakt maar in ieder geval niet die ene namelijk; niets doen. Het is heel gemakkelijk om complete bevolkingsgroepen af te schrijven en voor labiel en zwak te verklaren maar laat het dan waar zijn en niet iets om je eigen geweten te sussen. Iedere dag opnieuw kom ik mensen tegen die vanuit hun geloof leven en daar vorm aan geven en daar heel gelukkig in zijn omdat ze beseffen dat ze er inderdaad niet alleen voor staan in dit leven. Als anderen dat dan een teken van zwakte vinden en van labiel zijn dan ben ik dat maar want om in de zogenaamd moderne samenleving te passen lever ik mijn geloof toch niet in! Misschien zouden al die profeten van vandaag toch eens een keertje na kunnen denken over wat ze eigenlijk over mensen zeggen en hoe respectloos dat is naar mensen voor ons en mensen met ons die vandaag nog leven vanuit de positieve inspiratie van het evangelie.

Gelukkig dat de verdedigers van het vrije woord ook altijd het respect voor anderen bewaren dat zij zelf ook verwachten voor hun werk en hun overtuiging en dat we zo samen kunnen werken aan een betere wereld morgen!

Fr. Ouwens pastoor

HH Mis in het weekend:

Zondag **4 september** om **10.30** uur: Eucharistieviering
met zang van ons Ensemble

Collectanten: Bert Hoefs
Lambert v.d. Wijst

Intenties:

Uit Dankbaarheid
Nolda van Zutphen - van Moorsel (vanwege sterfdag)
Bertha Heesakkers - van der Heijden (vanwege sterfdag)

HH Mis door de week:

Dinsdag **6 september: GEEN VIERING!!!!!!**

In Memoriam

Op zaterdag 20 augustus overleed thuis aan de Peelstraat Ine van den Heuvel-Tielemans in de leeftijd van 60 jaar. Voor haar werd er in onze kerk een Avondwake gehouden op donderdag 25 augustus en was er het afscheid op vrijdag 26 augustus te Schaijk.

Wij wensen haar man Eric en haar gezin heel veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd en hopen dat alle herinneringen een kracht en troost kunnen zijn voor de toekomst.

Peelmissietour

De fietstocht t.b.v. projecten in de missie word gehouden op zondag **4 september**, vertrek vanaf 11 uur .
Inschrijven in de tent op het Terraveenplein, onderweg kan je gebruik maken van verschillende stops waar je gebruik kan maken van koffie, fris, soepje en pannenkoeken.
De tocht is 30 of 50 km, dus voor iedereen wat te kiezen.

Live stream

U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit onze kerk. Op zondag om 10.30 uur.
Dit kan via computer of tablet: Ga naar of open YouTube en zoek naar: **Vorstenbosch Parochie DGH**.
Dan komt u op het kanaal van de uitzending en kunt u kiezen voor livestream.
Ook is de H.Mis achteraf op deze manier nog te bekijken.

Bedankt

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling rondom het overlijden van ons Ine / moeder, schoonmoeder.
Wij voelen ons gesteund door de vele kaarten en bloemen en daarnaast de grote opkomst bij de Avondwake.
Eric, Gert, Marieke en Bas, Eveline.

Gilde St. Antonius Abt

Afgelopen zaterdag was het Jeu-de-Boules Kampioenschap van Vorstenbosch met 58 teams.
De winnaars van het 30^e toernooi waren: René Verstegen, Rob Kanters en Mike van Heeswijk.
De winnaars van het jeugdtoernooi waren Ries Timmers en Nelis Dominicus. Gefeliciteerd allemaal.
Volgend jaar staat het 31^e Kampioenschap alweer op de agenda, dus hou **19 augustus 2023** alvast vrij.
Wij danken alle deelnemers en vrijwilligers die het toernooi weer tot een succes hebben gemaakt.

Senioren KBO Vorstenbosch:

Jeu de Boules: Donderdag 1 september KBO Jeu de Boules middag op het "Gildeterrein".

Aanvang: 13.30 uur.

Rikconcours: Donderdagavond 1 september KBO rikwedstrijden. Begintijd: 19.00 uur.

Kaarten maken: Op vrijdagochtend 9 september start het seizoen "Kaarten maken".

Aanvang: 10.00 uur.

Rabo Clubsupport 2022: Wij doen weer mee aan de Rabo Clubsupport actie. Als lid van de Rabobank mag je van 5 tot 27 september stemmen.

Doe mee en stem op KBO Vorstenbosch.

Muziekvereniging “De Notenkrakers”

Donderdag 1 september halen wij het papier binnen de bebouwde kom weer op.

Middagroute: 13.30 uur (Oude Veghelsedijk, De Helling, Kerkstraat, Heuvel, Akkerweg, Rietdijk, Dorpsrand, Rietbeemden)

Ophaalbeurt: Jeanne Geenen, Harrie Geenen

Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)

Ophaalbeurt: Truus Lamerichs, Elle van der Zanden

Zaterdag 3 september halen wij het papier buiten de bebouwde kom weer op.

Ochtendroute: 8.30 uur. Ophaalbeurt: Ron Dortmans, Sander van den Tillart

Graag uw aandacht voor het klaarzetten van het papier:

-Goed verpakt klaarzetten voor aanvangstijd.

-Bij voorkeur **niet** in plastic kratten / manden e.d. welke retour moeten.

-Bij regenachtig weer niet te vroeg klaarzetten.

Voor vragen email: papier@notenkrakersvorstenbosch.nl

Draagt u de muziekvereniging een warm hart toe en wilt u enkele uurtjes per jaar helpen met het ophalen van oud papier? Heel graag. Laat het ons weten per mail; bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl of bel naar Jacques de Groot; 0413-362201

Bekerprogramma Vorstenbossche Boys senioren

zondag 4 september

Gerard vd Loop

Zondagsdienst: Chris vd Ven

		aanwezig	aanvang
RKVV Keldonk 1	- Vorstenbossche Boys 1	09:45	12:00
ELI 2	- Vorstenbossche Boys 2	09:30	11:00
Vorstenbossche Boys 3	- Blauw Geel'38/JUMBO 5	11:00	12:00
	<i>Scheidsrechter: Rob Houweling</i>		
Vorstenbossche Boys 4	- Heeswijk 6	11:00	12:00
	<i>Scheidsrechter: Erik van Houdt</i>		
Blauw Geel'38/JUMBO 10	- Vorstenbossche Boys 5	08:45	10:00
Vorstenbossche Boys 6	- Avesteyn 35+1	09:00	10:00
	<i>Scheidsrechter: Peter van Kessel</i>		
Vorstenbossche Boys VR1	- Festilent VR1	11:00	12:00
	<i>Scheidsrechter: Adrie Langens</i>		
EVVC VR2	- Vorstenbossche Boys VR2	10:30	12:00

zondag 11 september

Wedstrijdcoördinator: Harrie Dominicus

Zondagsdienst: Jan Vink

Vorstenbossche Boys 1	- ELI 1	12:45	14:30
Vorstenbossche Boys 2	- Sparta'25 5	11:00	12:00
	<i>Scheidsrechter: nog niet bekend</i>		
HVCH 6	- Vorstenbossche Boys 3	11:30	13:00
Blauw Geel'38/JUMBO 8	- Vorstenbossche Boys 4	08:45	10:00
Vorstenbossche Boys 5	- Avesteyn 7	09:00	10:00
	<i>Scheidsrechter: nog niet bekend</i>		
Heeswijk 9	- Vorstenbossche Boys 6	12:45	14:00
ST Heeswijk/Avesteyn VR1	- Vorstenbossche Boys VR1	10:45	12:00
Vorstenbossche Boys VR2	- HVCH VR2	11:00	12:00
	<i>Scheidsrechter: Nico Verstraten</i>		

Eetcafé in de Stuik

Op vrijdag **9 september**. Aanvang 18.00uur. Kosten € 9,50.

Opgeven voor zondag 4 september bij: Joke v.Os, tel 366604.

Per email: joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

DE STUIK DOET MEE MET RABO CLUB SUPPORT

De Stuik wil de wensen van de bezoekers, zoveel mogelijk tegemoet komen.

Een centrale plek in de Stuik is de bar in de foyer. Voor een update van deze bar en alle toebehoren, vragen wij Uw stem.

Want elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op die van jou?

Als lid van jouw Rabobank kun je vanaf **5 september t/m 27 september** je stem uitbrengen.

Dit kan via de Rabo app of via Rabobank.nl/clubsupport

Ben je nog geen lid van de Rabobank, vraag dan bij de Rabo jouw lidmaatschap aan.

DANK U WEL VOOR UW STEM !!!!

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch

Wij hebben ons aangemeld voor de Rabo Clubsupport actie.

Omdat wij afhankelijk zijn van subsidie van de gemeente Bernheze kunnen wij een extraatje goed gebruiken voor onze projecten, denk hierbij aan de ontmoetingsochtend, huiskamerproject, kluscafé en klussendienst, eetcafé, dementievriendelijk Vorstenbosch, soc hulpverlening en administratieve ondersteuning.

Bent U lid van de Rabobank dan mag U stemmen van 5 tot 27 september 2022

Laat uw stem niet verloren gaan en stem op Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch.

U kunt weer stemmen op STREETDANCE VORSTENBOSCH.

Streetdance Vorstenbosch doet weer mee met de Rabo Clubsupport actie.

Wij willen deze bijdrage gebruiken voor de uitvoering en om diverse activiteiten voor onze leden te organiseren. Ben je lid van Rabobank Oss Bernheze, dan kun je van 5 t/m 27 september stemmen.

Maak gebruik van deze mogelijkheid en STEM op Streetdance Vorstenbosch.

Alvast bedankt namens onze leden.

KERMIS 2023

Wilt u graag weer een kermis met vele activiteiten in 2023?

Steun "Vorstenbosch Pakt Uit" bij de Rabo-Clubsupport-actie.

Wij staan vermeld onder St. Cultuur en voorzieningen. Alvast bedankt.

Ook zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor de werkgroep.

Informatie bij Henny 06-51941808.

Haarstudio 1911

Vanaf dinsdag 6 september opent Haarstudio 1911.

Een sfeervolle kapsalon op de Oude Veghelsedijk 39 in Vorstenbosch.

Dames, heren en kinderen, iedereen is welkom!

Kijk voor meer info op www.haarstudio1911.nl, ook voor het maken van een (online) afspraak.

Bellen/appen kan ook: 06-12863625

Hopelijk zie ik u snel bij Haarstudio 1911 om uw haarwensen te vervullen!

Groetjes Hanneke Vogels

Johnnie en Mieke's Dagwinkel

Wij zijn nog op zoek naar een bezorger die 1x per 2 weken onze folder huis-aan-huis willen bezorgen.

('t Lieske/Bergakkers/Schoolstraat/Kerkstraat/Hondstraat/Molen-en-Korenakkers/Kapelstraat)

Interesse: Kom langs in de winkel of bel ons.

Totdat we een bezorger hebben kunt u de folder meenemen bij uw bezoek aan de winkel.

Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

Thuiszorg Pantein

Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur **0413-244680**. Tussen 23 en 07 uur **0900-8803**.

Thuiszorg Pantein biedt Wijkverpleging, Persoonlijke verzorging, Gespecialiseerde verpleging,

Zorg in de laatste levensfase, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Spoedzorg, Nachtzorg, Beeldzorg aan huis.

U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken.

Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl

www.thuiszorgpantein.nl

Laverhof Ondersteuning Thuis

In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor:

Verpleging, Persoonlijke verzorging en terminale thuiszorg, Hulp bij het huishouden en begeleiding, Dagbehandeling en dagbesteding, 24-uurs alarmering met noodhulp, Verenigingsleven en UITbureau, Maaltijden. Voor informatie of om zorg aan te vragen, kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau, telefoon 0413 - 298113 (8.30 tot 17.00 uur) e-mail csb.heeswijk@laverhof.nl.

BrabantZorg Thuiszorg - Alle zorg en aandacht bij u thuis

Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg Thuiszorg maakt dat mogelijk. Onze thuiszorgmedewerkers nemen écht de tijd voor u en bekijken, samen met u, hoe u zo zelfstandig mogelijk blijft. Voor informatie: www.brabantzorg.eu/thuiszorg of bel/mail onze klantenservice: 088-9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu

Stichting zorg kringloop

loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen.

Bereikbaar 06-30903105 of via whatsapp via mail info@stichtingzorgkringloop.eu

www.stichtingzorgkringloop.eu

inleverpunten zijn in Oss-Berghem-Nistelrode-Schaijk adressen zijn opvraagbaar.

Podotherapie van den Heuvel

Podotherapie van den Heuvel behandelt klachten aan de voeten, knieën, heup en/of rug als gevolg van een afwijkende voetstand.

De praktijk is gevestigd aan de Blauwesteenweg in Nistelrode en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.podotherapievandenheuvel.nl

of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.

Digitaal Vorstenbosch

Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u laatste nieuwtjes, de parochieberichten, informatie van de Dorpsraad, een activiteiten en evenementenkalender en veel meer informatie over ons dorp.

Mail uw tip of nieuws voor digitaal Vorstenbosch naar webmaster@vorstenbosch-info.nl.

Parochieberichten digitaal lezen

U kunt de parochieberichten digitaal lezen op www.vorstenbosch-info.nl

en op de site van de Parochie De Goede Herder www.parochiedgh.nl

Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com