



info@pastoraleenheidnv.nl
Pastoor Ouwens 0413 363315
www.pastoraleenheidnv.nl

Parochie De Goede Herder

parochieblad Vorstenbosch

berichten: parochievorstenbosch@hotmail.com

Parochieberichten 11 juni t/m 17 juni 2022 (week 24)

Pastorspraakje

Ons beeld van God.

Als er iets voor verdeeldheid en problemen heeft gezorgd in de geschiedenis, dan is het wel hoe mensen denken dat God er uit ziet of is. We hebben elkaar te vuur en te zwaard bestreden voor het 'juiste' geloof en anderen op proberen, te leggen, hoe ze in God moesten geloven. Dat iedereen daarbij een eigen en gekleurd beeld van geloof heeft zijn we onderweg wel eens uit het oog verloren en dat heeft veel ellende veroorzaakt. Ook vandaag nog wordt geloof en de juiste uitleg daarvan nogal eens gebruikt om mensen en volken aan te kunnen vallen en te vernietigen, want als je toch niet het juiste geloof hebt, dan ben je blijkbaar geen mens meer. Maar ook als christenen onder elkaar kunnen we er wat van en de zogenaamde richtingenstrijd woedt nog volop in onze kerk. Zelfs binnen een parochie en een team kunnen de inzichten zo ver uit elkaar liggen dat het samenwerken haast onmogelijk wordt, omdat er te veel tijd en energie gaat zitten in het elkaar bestrijden, in plaats van het met elkaar geloof beleven. Helaas is dat allemaal dichterbij huis dan we zouden willen en dan moeten we misschien ook eens terug naar waar het bij ons geloof om draait.

Ik verbaas me heel vaak over het gedrag van mensen die beweren heel gelovig en heel kerkelijk te zijn, dat is echt niet hetzelfde, maar daarbij een gedrag laten zien wat je kan laten denken dat ze vooral nergens in geloven. Alle spelletjes en onfrisse manieren van doen van de samenleving worden uit de kast gehaald om het eigen heilige gelijk te bewijzen en te halen en daarbij mogen er onderweg best wat mensen sneuvelen.

Persoonlijk heb ik altijd al grote moeite gehad met deze manier van doen en die moeite wordt steeds groter, want wat heb je dan voor een geloof? Het zijn vaak ook de mensen die eigenlijk niet geloven, maar vooral zeker weten hoe God blijkbaar is en daarom het recht menen te hebben om er anderen mee om de oren te slaan. Het Godsbeeld dat zij hebben is er vaak één van een moderne God die alles goed vindt wat zij goed vinden, lees; pas het geloof, maar toe zoals het jou uit komt en gebruik God als je legitimatie, en vooral ook mensen veroordeelt, waar zij moeite mee hebben. Dan is het goed om te beseffen dat wij nog steeds een vooropgezet beeld van God hebben dat gebaseerd is op onze eigen beeldtaal en opvoeding en dat in die zin ook uniek is voor ons en overal op de wereld weer anders wordt ingekleurd.

Want is God wel wie wij zeggen dat Hij is? Als we het feest vieren van Drievuldigheid gaat het over een beeld van God dat we kunnen herleiden tot wat Hij zelf heeft laten zien en hoe het ons is overgeleverd. Hoe het dan allemaal precies in elkaar zit en hoeveel procent de één dan meer of minder God is dan de ander is inderdaad voer voor theologen, maar wat hebben wij daaraan? Het mag ons vooral aan het denken zetten over ons eigen geloof en over hoe wij God zien. God is geen pasklaar antwoord op alles en laat zich niet vangen in onze woorden en begrippen, maar overstijgt die ook altijd. Laten we vooral in God geloven en open staan voor Zijn eigen manier van God zijn en elkaar eens een beetje met rust laten, over wat je allemaal moet en niet mag geloven. God zal vast wel eens Zijn hoofd schudden, als Hij het één heeft, over al die drukdoenerij van mensen en de oorlog die wij over Hem maken. Laten we in een open geloof proberen om te zien Wie en wat Hij is en ons verwonderen over een God die Zich iedere dag in ons leven laat zien.

Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Drievuldigheidszondag

Zondag 12 juni om 10.30 uur:

Eucharistieviering

Collectanten: Bert Hoefs

Lambert v.d. Wijst

Intenties:

Antoon Verstraten

Jas en Miet van Zogel - de Laat

HH Mis door de week:

Dinsdag **14 juni** om **09.30** uur: Eucharistieviering

Live stream

U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit onze kerk. Op zondag om 10.30 uur.

Dit kan via computer of tablet: Ga naar of open YouTube en zoek naar: **Vorstenbosch Parochie DGH.**

Dan komt u op het kanaal van de uitzending en kunt u kiezen voor livestream.

Ook is de H.Mis achteraf op deze manier nog te bekijken.

Ruil en leen kast Eggerlaan 14

Vanaf 1 juli zal het ruil en leen kastje gaan verdwijnen.

Dus loop een keer langs en kijk of je nog iets leuks kunt gebruiken.

Graag geen nieuwe dingen plaatsen.

Kloosterkapel

Op donderdag Hemelvaartsdag is er een schilderij van een danseres meegenomen dat buiten tegen de muur van de kapel was neergezet om de aandacht te vestigen op de expositie binnen.

Helaas heeft iemand dit meegenomen.

Wil diegene dit terugbrengen of een donatie overmaken aan hospice Duinsche Hoeve in Rosmalen.

De opbrengst van de expositie is nl. in zijn geheel geschonken aan dit mooie doel.

Kinder-toneel

Kindertoneelvereniging Efkes Jonger uit Nistelrode en toneelvereniging de Verenigde Spelers uit Loosbroek brengen gezamenlijk een toneelstuk op de planken: Koko en de Chocoladetoko.

Op 12 juni: 15.30 uur en 19.00 uur Nesterlé in Nistelrode.

Op 25 juni: 19.00 uur de Wis in Loosbroek

en 26 juni: 15.30 uur de Stuik in Vorstenbosch.

Het resultaat is anders dan het publiek gewend is van de Verenigde Spelers, maar toch zeker de moeite waard!

Kaarten à €5,- te reserveren via 06-83396709 of marielle.dams@outlook.com

Kluscafé!

Mondkapjes maken we voorlopig niet meer –als het aan ons ligt- maar het Kluscafé is sinds enkele maanden weer volop aan de slag. Ook komende vrijdag, wanneer tussen half tien en twaalf uur iedereen in De Stuik terecht kan met vragen en opmerkingen, maar vooral met kaduke spulletjes. Als het niet lukt hebben we pech gehad, maar de vrijwillige klussers doen hun uiterste best er weer wat te maken. Er is ook volop koffie voor de liefhebbers, want klussers houden ook van buurten. En niet alleen onze dames, die zich op verzoek bezighouden met kledingherstel. Terwijl de heren zich met overgave storten op apparaten, botte beitels of lamplendige laptops.

TVV '82

Ben jij op zoek naar een flexibel werk dat goed te combineren is tijdens je studie?

Dan hebben wij het perfecte baantje voor jou!

Wij zijn op zoek naar een fijne medewerk(st)er die met plezier onze tennisvereniging schoon en fris houdt.

Taken:

- Schoonmaken van de ruimtes.
- Stofzuigen en dweilen.
- Het aanvullen van handdoekjes en andere benodigdheden.

Wij bieden:

- Flexibele uren en werktijden.
- €5,- p/u.

Iedereen met of zonder schoonmaak ervaring kan bij ons aan de slag.

Ben jij onze nieuwe poetshulp? Reageer dan direct!

Cv en korte motivatie mogen gestuurd worden naar: ledenadministratie@tvv82.nl.

Streetdance seizoen 2022-2023

Streetdance Vorstenbosch is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar en ouder.

Heb je ook zin om komend jaar mee te doen? Meld je dan aan voor **1 juni** a.s.

Bij voldoende aanmeldingen proberen we je dan te plaatsen in een leuke groep!

Meer informatie kun je vinden op www.streetdancevorstenbosch.nl (het rooster voor het nieuw seizoen is helaas nog niet bekend) of stuur een mail naar streetdancevb@hotmail.com

Fitdance seizoen 2022-2023

Ben je 27+ En heb je ook zin in totale body workout op muziek.

Kom dan bij de [fitdance](#) op [dinsdagavond van half 8 tot half 9](#) Er zijn nog een paar plaatsen vrij.

Voor meer informatie of aanmelding mail naar Streetdancevb@hotmail.com

Mocht je na dit seizoen willen stoppen meld je dan voor **1 juni** af via Streetdancevb@hotmail.com

Thuiszorg Pantein

Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur **0413-244680**. Tussen 23 en 07 uur **0900-8803**.

Thuiszorg Pantein biedt Wijkverpleging, Persoonlijke verzorging, Gespecialiseerde verpleging,

Zorg in de laatste levensfase, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Spoedzorg, Nachtzorg, Beeldzorg aan huis.

U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken.

Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl

www.thuiszorgpantein.nl

Laverhof Ondersteuning Thuis

In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor:

Verpleging, Persoonlijke verzorging en terminale thuiszorg, Hulp bij het huishouden en begeleiding,

Dagbehandeling en dagbesteding, 24-uurs alarmering met noodhulp, Verenigingsleven en UITbureau,

Maaltijden. Voor informatie of om zorg aan te vragen, kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau,

telefoon 0413 - 298113 (8.30 tot 17.00 uur) e-mail csb.heeswijk@laverhof.nl.

BrabantZorg Thuiszorg - Alle zorg en aandacht bij u thuis

Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg Thuiszorg maakt dat mogelijk. Onze thuiszorgmedewerkers nemen écht de tijd voor u en bekijken, samen met u, hoe u zo zelfstandig mogelijk blijft. Voor informatie: www.brabantzorg.eu/thuiszorg

of bel/mail onze klantenservice: 088-9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu

Stichting zorg kringloop

loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen.

Bereikbaar 06-30903105 of via whatsapp via mail info@stichtingzorgkringloop.eu

www.stichtingzorgkringloop.eu

inleverpunten zijn in Oss-Berghem-Nistelrode-Schaijk adressen zijn opvraagbaar.

Podotherapie van den Heuvel

Podotherapie van den Heuvel behandelt klachten aan de voeten, knieën, heup en/of rug als gevolg van een afwijkende voetstand.

De praktijk is gevestigd aan de Blauwesteenweg in Nistelrode en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.podotherapievandenheuvel.nl of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.

Digitaal Vorstenbosch

Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u laatste nieuwtjes, de parochieberichten, informatie van de Dorpsraad, een activiteiten en evenementenkalender en veel meer informatie over ons dorp.

Mail uw tip of nieuws voor digitaal Vorstenbosch naar webmaster@vorstenbosch-info.nl.

Gewoon weer mama kunnen zijn.

Geldzorgen, iedere maand weer. Je afvragen of alle rekeningen betaald kunnen worden. Of je 's avonds een warme maaltijd op tafel kunt zetten. Het overkomt veel moeders in Nederland. Opgeven is geen optie, voor je kinderen heb je alles over. Uit onvoorwaardelijke liefde.

Als alleenstaande moeder van vier kinderen weet Regina (37) er alles van. "De financiële zorgen namen me helemaal in beslag. Ik had geen schulden, maar kon met mijn uitkering de maand nauwelijks doorkomen. Ieder dubbeltje moest worden omgedraaid. Ik ben heel blij met de voedselbank. Iedere week weer. Een cadeautje voor een verjaardag was er niet bij." De hoop opgeven deed ze niet: "Voor mijn kinderen doe ik alles en ga ik door."

Schoolrekeningen

Via het wijkteam kwam ze in contact met SchuldHulpMaatje en kreeg Regina een maatje toegewezen. "Ze heeft me zoveel geleerd, zelf kwam ik er niet meer uit", vertelt Regina. "Ik had redelijk overzicht over mijn inkomsten en uitgaven, maar mijn struikelblok waren de schoolrekeningen. Ik wilde écht niet dat mijn kinderen op school te horen zouden krijgen dat er niet betaald was. Dat liet ik voor alles gaan, waardoor rekeningen van huur en elektra bleven liggen. Dan is het einde zoek."

Samen met haar maatje heeft Regina de aanvraag bij de voedselbank gedaan en zijn de minima-regelingen van de gemeente nagelopen en aangevraagd. Ook kreeg Regina van haar maatje handige tips, zoals geen boodschappen doen met de betaalpas. Nu pint ze op maandag haar weekbudget en betaalt alles contant. "Dat geeft duidelijkheid", vertelt Regina. "Het blijft een uitdaging, maar ik kan nu rondkomen met 50 euro per week." Ook leerde ze waarop ze nog meer kon bezuinigen, bijvoorbeeld via aanbiedingen van de supermarkten. Bij ieder bezoek vraagt haar maatje of het nog lukt met het weekgeld. "Ze laat me niet los," zegt Regina, "er gaat zoveel liefde van haar uit." Vorig jaar Kerst werd Regina verrast door een kerstgift van de kerk. Het was haar maatje die dit voor haar regelde. Hiervan kon ze haar kinderen een klein cadeautje geven en ook nog wat sparen.

Vertrouwen in elkaar

SchuldHulpMaatjes zijn in 145 gemeenten in het hele land actief. Gelukkig ook in Bernheze. Via een oproep in een plaatselijke krant en ook via de kerken geven mensen zich op voor de training om SchuldHulpMaatje te worden. Dikwijls met als argument dat het belangrijk is om oog te hebben voor de ander. Het gaat hen om het verhaal achter iemand. Een mens komt niet zomaar in de problemen.

Hulpvragen komen binnen via de plaatselijk coördinatoren, die zoeken naar een geschikt SchuldHulpMaatje. Het is belangrijk dat er een klik is. Coördinator Jos: "Bij een nieuwe hulpvraag hebben we eerst een kennismakinggesprek. Dan vraag ik altijd of er voldoende vertrouwen is als basis om samen te werken. Je duikt toch in iemands financiën. Levensgebeurtenissen zoals scheiding, ziekte(n) of werkloosheid zijn vaak de oorzaak van geldzorgen of schulden. Er is geen overzicht in de financiële administratie, er zijn betalingsachterstanden en post wordt niet meer opengemaakt."

Sociale uitsluiting is wat Jos het meest raakt, vooral als kinderen de dupe zijn. "Onbezorgd kind zijn is er niet bij. Thuis is er vaak geen gezellige sfeer. Moeders én vaders voelen zich verschrikkelijk ten opzichte van hun kinderen en hebben niemand om op terug te vallen." Samen met de ouders gaat het maatje aan de slag om orde op zaken te stellen. "Als maatje mag je in alles meedenken, maar het gaat er uiteindelijk om dat mensen zelfinzicht krijgen en (meer) zelfredzaam worden, anders help je ze niet."

Mooie momenten

Regina kreeg samen met haar SchuldHulpMaatje het gezinsleven weer op de rit. "Ik moest zoveel moeite doen om me staande te houden. Dankzij de liefde en waardering van mijn maatje ben ik veel sterker geworden. Ze kijkt echt naar mij als persoon en laat me zien wat ik allemaal wél heb. Wat het belangrijkste is in mijn leven. En dat is échte aandacht voor elkaar in het gezin. Samen eten en naar elkaars verhalen luisteren.

Gewoon weer mama kunnen zijn."