



info@pastoraleenheidnv.nl
Pastoor Ouwens 0413 363315
www.pastoraleenheidnv.nl

Parochie De Goede Herder

parochieblad Vorstenbosch

berichten: parochievorstenbosch@hotmail.com

Parochieberichten 23 april t/m 29 april 2022 (week 17)

Pastorspraatje

Geloven in een bubbel.

Al langere tijd zijn we ons ervan bewust dat de meesten van ons in een zogenaamde bubbel leven en dat wil zeggen dat je leeft in een omgeving van gelijkgestemden en er dus weinig beweging en verandering is. Zo'n bubbel biedt ons als mens ook een gevoel van veiligheid en geborgenheid en maakt het leven voor ons ook overzichtelijk en dat hebben we nodig. Tegelijk maakt zo'n bubbel onze wereld ook klein en verliezen we soms uit het oog dat we deel zijn van een geheel en dat de wereld toch echt groter is dan mijn leven en de uitdagingen die daarin liggen. Je merkt het aan de reactie van mensen als ze over het nieuws geïnterviewd worden, want ze hebben dan vaak wel een mening om te geven, maar zijn slecht op de hoogte van de feiten en hebben meestal geen oplossing.

En het leven in een bubbel of eigen wereld is zeker niets nieuws, want ook de leerlingen van Jezus trekken zich na Pasen terug in hun eigen bubbel. Ze schuilen bij elkaar en delen elkaars leed en teleurstelling, maar ondertussen heeft er niemand een oplossing of een beeld van het grotere geheel. Hun leven keert in zichzelf en hoe ongelukkig dat ook maakt, de veiligheid die het lijkt te bieden vinden ze belangrijker dan hun overtuiging.

En dan breekt Jezus, de Verrezen, letterlijk hun leven open als Hij door dichte deuren binnen komt en hun vrede toezegt. Hij komt niet om hun leven overhoop te gooien, maar wel om hen uit die bubbel te laten stappen en te laten zien dat er een hele wereld te winnen is.

Thomas vecht op de zondag na Pasen altijd met zijn geloof en wij vechten met hem mee, want ook voor ons is het lang niet altijd gemakkelijk om trouw te blijven aan wie we zijn en wat we geloven. De leerlingen, en Thomas voorop, hadden de geloofskracht van Pasen ook nodig om uit hun bubbel te stappen en de wereld niet meer te zien als iets dat bedreigend is, maar de plek waar het echte leven is.

Je kunt vandaag helemaal opgaan in een virtuele wereld, maar laten we beseffen dat deze net zo onecht is als de bubbels waarin wij onszelf opsluiten en die als een zeepbel inderdaad uit elkaar kunnen spatten en ons leven op zijn kop zetten. De ervaring van Pasen zette het leven van de leerlingen helemaal op zijn kop en ze sloten zich na deze ervaring op in een eigen kleine wereld, die niet verder ging dan hun teleurstelling en een zekere vorm van zelfmedelijden. En opnieuw de ontmoeting met de verrezen Christus geeft hen een ander perspectief en de durf om weer echt te gaan leven en dat kan Pasen vandaag voor ons zijn. Als we dan op de zondag na Pasen Thomas tegen komen, mogen we niet te licht over zijn worsteling denken, maar ons afvragen hoe sterk ons geloof dan is.

Mogen we dan ook meemaken wat hij meemaakt, namelijk een eigen persoonlijke Paaservaring die ons de deuren van ons leven open doet gooien, naar een wereld die geen aaneenschakeling van zorgen en ellende is, maar Gods mooiste geschenk aan ons waar wij samen iets van mogen maken!

Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Beloken Pasen

Zondag 24 april om 10.30 uur: Eucharistieviering

Collectanten: Bert Hoefs
Lambert v.d. Wijst

Intenties:

Jan Kanters

Bert en Nolda van Zutphen - van Moorsel (vanwege verjaardag)

HH Mis door de week:

Dinsdag 26 april om 09.30 uur: Eucharistieviering

Bron van leven!

Al langere tijd stond er op ons kerkhof een Doopvont in onderdelen en vorige week is die in elkaar gezet naast het kruis in het midden. Deze Doopvont komt uit een al langer gesloten kerk en mag er ons aan herinneren dat wij gedoopte mensen zijn en dat dit Doopsel ons verbindt met God voor dit leven en daarna. We kunnen de Doop een bron van leven noemen en dat is ook een mooie gedachte als we onze gestorven dierbaren bezoeken want dat geeft een extra hoop op weerzien.

Een aanvulling met een betekenis dus.

Pastoor Fr. Ouwens

Opbrengst Vastenactie:

De Vastenactie heeft dit jaar € 458,95 opgebracht waarvoor allen hartelijk dank voor uw ondersteuning.

INZAMELING GEBRUIKT GEREEDSCHAP.

Vanaf zaterdag 19 maart tot maandag 1 mei zal er in de kerken van Parochie De Goede Herder gereedschap ingezameld worden voor de Solidariteitswerkplaats te Uden.

Deze gereedschappen worden gerepareerd en samengesteld voor b.v. een timmerman, metselaar, elektricien. Deze samengestelde gereedschapsboxen worden ter beschikking gesteld aan derden in Afrika, Tanzania, Ghana enz. om zo deze mensen een waardevol bestaan te geven.

De kerkportalen van Nistelrode en Vorstenbosch zullen dagelijks geopend zijn van 09:00 uur tot ongeveer 19:00 uur.

Heeft u veel gebruikt gereedschap wat u wenst te doneren neem dan contact op met 0610402525.

Allen hartelijk dank voor jullie bijdrage.

Live stream

U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit onze kerk. Op zondag om 10.30 uur.

Dit kan via computer of tablet: Ga naar of open YouTube en zoek naar: **Vorstenbosch Parochie DGH.**

Dan komt u op het kanaal van de uitzending en kunt u kiezen voor livestream.

Ook is de H.Mis achteraf op deze manier nog te bekijken.

Senioren KBO Vorstenbosch:

Rikconcours: Donderdag 21 april finaleavond rikconcourowedstrijd. Aanvang: 19.00 uur.

Start fietsseizoen: Woensdagmiddag 4 mei a.s. starten we weer met de KBO zomerfietsochten.

Meerdaagse reis: Als u belangstelling heeft in de 5-daagse KBO busreis, neem dan contact op met Gerrit Verhoeven.

Koffie middag Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch

Babbeltrucs en nepberichten.

4 mei 2022

MFA De Stuik

Aanvang 14.00 uur

Wist u dat diefstal ten gevolge van de babbeltruc nagenoeg altijd pas achteraf wordt ontdekt?

Wees daarom altijd alert. Via de zogenaamde babbeltruc geven oplichters zich uit voor nieuwe burens, thuiszorgmedewerker, meteropnemer of zelfs politieagent.

Eenmaal binnen wordt het slachtoffer afgeleid en ongemerkt bestolen.

De diefstal van tas, sieraden of portemonnee, wordt pas achteraf bemerkt.

Hoe voorkomt u de babbeltruc? Wat als het u toch het slachtoffer bent van de babbeltruc?

Hoe kun je als burger je tegen verbale en digitale babbeltrucs verweren en beschermen.

ANBO veiligheidsconsulent Henk Verschuur uit Heesch geeft op woensdagmiddag 4 mei 2022 om 14.00 uur een presentatie.

Dhr. Verschuur geeft U ook praktische tips.

Kermis van 26 t/m 29 mei

Op ons programma stond voorheen de wandeltocht met Hemelvaart.

Maar gewijzigde horeca en gestopte bestuursleden!!!

Dus bij deze de oproep, **WIE** komt onze werkgroep helpen bij de organisatie van de wandeltocht, anders kan deze helaas niet doorgaan.

Voor meer info bel met Henny van der Heijden, tel. 06-51941808.

Gezond afslanken met EGA Nederland in Vorstenbosch.

Locatie: De Stuik Schoolstraat 16

Iedere donderdag om 16.00u / 17.15u / 18.00u en 19.30u

Cursusleidster Annie Disseldorp, tel. 0182528255

Schrijft u in de maand april in dan krijgt u receptenboek 3 cadeau.

Thuiszorg Pantein

Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur **0413-244680**. Tussen 23 en 07 uur **0900-8803**.

Thuiszorg Pantein biedt Wijkverpleging, Persoonlijke verzorging, Gespecialiseerde verpleging,

Zorg in de laatste levensfase, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Spoedzorg, Nachtzorg, Beeldzorg aan huis.

U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken.

Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl

www.thuiszorgpantein.nl

Laverhof Ondersteuning Thuis

In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor:

Verpleging, Persoonlijke verzorging en terminale thuiszorg, Hulp bij het huishouden en begeleiding,

Dagbehandeling en dagbesteding, 24-uurs alarmering met noodhulp, Verenigingsleven en UITbureau,

Maaltijden. Voor informatie of om zorg aan te vragen, kunt u contact opnemen met het cliëntsrbureau,

telefoon 0413 - 298113 (8.30 tot 17.00 uur) e-mail csb.heeswijk@laverhof.nl.

BrabantZorg Thuiszorg - Alle zorg en aandacht bij u thuis

Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft.

BrabantZorg Thuiszorg maakt dat mogelijk.

Onze thuiszorgmedewerkers nemen écht de tijd voor u en bekijken, samen met u, hoe u zo zelfstandig mogelijk blijft.

Voor informatie: www.brabantzorg.eu/thuiszorg

of bel/mail onze klantenservice: 088-9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu

Stichting zorg kringloop

loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen.

Bereikbaar 06-30903105 of via whatsapp via mail info@stichtingzorgkringloop.eu

www.stichtingzorgkringloop.eu

inleverpunten zijn in Oss-Berghem-Nistelrode-Schaijk adressen zijn opvraagbaar.

Podotherapie van den Heuvel

Podotherapie van den Heuvel behandelt klachten aan de voeten, knieën, heup en/of rug als gevolg van een afwijkende voetstand.

De praktijk is gevestigd aan de Blauwesteenweg in Nistelrode en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.podotherapievandenheuvel.nl of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.

Digitaal Vorstenbosch

Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u laatste nieuwtjes, de parochieberichten, informatie van de Dorpsraad, een activiteiten en evenementenkalender en veel meer informatie over ons dorp.

Mail uw tip of nieuws voor digitaal Vorstenbosch naar webmaster@vorstenbosch-info.nl.



Alle dorpsfilms uit de jaren 50 en 60 nu op één plek online:

Ons dorp: Brabantse dorpsfilms op de kaart

BrabantinBeelden verzamelt Brabantse dorpsfilms uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw, vastgelegd bij de landelijke Filmactie van zakenman Johan Adolfs. Al deze films - op dit moment zijn het er al ruim 50 - zijn nu voor iedereen online te bekijken op [Brabantse dorpsfilms op de kaart](#). En het mooie is: we ontdekken steeds weer nieuwe dorpsfilms, dus dat aantal blijft groeien.

“Verloren gewaande 8mm-filmrollen, een VHS die niet meer afgespeeld kan worden en dvd's die al jaren in een doos op zolder liggen. Dankzij onze oproep van februari - waarbij we op zoek waren naar deze Adolfsfilms - hebben we al veel van deze vergeten dorpsfilms teruggevonden”, vertelt Mathilde Min, beeldredacteur bij BrabantinBeelden. Je ziet niet alleen hoe jouw dorp en dorpsgenoten er zo'n 65 jaar geleden uitzagen, maar ook hoe het leven was in omliggende plaatsen en zelfs in heel Brabant.

Ga voor al die Brabantse dorpsfilms naar www.brabantinbeelden.nl/dorpsfilms.

Adolfsfilms

Ruim 1.500 Nederlandse dorpen zijn tussen 1948 en 1970 door zakenman Johan Adolfs op film vastgelegd. Ook in Brabant filmde zijn 'Landelijke Filmactie' honderden plaatsen. Beeldredacteur Kaya van Dun: “En passant registreerde hij hiermee een wereld die er niet meer is. Een melkboer die verse melk aan huis brengt, fietsende en spelende kinderen in een rustige straat. Een man die het gazon harkt terwijl zijn vrouw de ramen lapt...” De muziekvereniging, sportclub, bond van plattelandsvrouwen - of een andere lokale partij - betaalde de film en vrijwel iedere dorpsgenoot komt wel even in beeld. De film werd in de zomer opgenomen en als de film in de winter af was, kocht iedereen een kaartje om naar zichzelf en de burens te komen kijken tijdens een filmavondje. Hilariteit alom en succes verzekerd.

Zoektocht gaat door

Brabantse dorpsfilms op de kaart is nog niet compleet. Vinden we een nieuwe dorpsfilm, dan voegen we deze toe aan de lijst. De originele 8mm-filmrollen, maar ook kopietjes op VHS of dvd, zwerven soms nog rond. We hebben al veel dorpsfilms teruggevonden, maar weten ook dat er nog veel meer gemaakt zijn. Alle films die we terugvinden, zetten we bij elkaar. Iedereen kan ze zo gemakkelijk terugzien, want alle gevonden films zijn online te bekijken. Veel kijkplezier!

Help mee!

Ben je zelf nog in het bezit van zo'n film of ken je iemand die er nog een heeft, zoals de heemkundekring of harmonievereniging? Neem dan alsjeblieft contact met ons op, zodat we ook de film van jouw dorp op de kaart kunnen zetten en veilig stellen voor de toekomst. Je kunt mailen of bellen met Mathilde Min en Kaya van Dun van BrabantinBeelden, telefoon 073 681 85 00, e-mail: info@brabantinbeelden.nl.