



info@pastoraleenheidnv.nl
Pastoor Ouwens 0413 363315
www.pastoraleenheidnv.nl

Parochie De Goede Herder

parochieblad Vorstenbosch

berichten: parochievorstenbosch@hotmail.com

Parochieberichten 9 januari t/m 15 januari 2021 (week 2)

Pastorspraakje

Zij volgen een ster!

Als we dit horen dan denken we meteen aan mensen die alles willen weten van diegene waar zij, om welke reden dan ook, fan van zijn en waarvan zij niet alleen alles willen weten maar vooral ook alles na willen doen.

Het is een bekend gegeven dat mensen graag kijken naar voorbeelden en anderen hen kunnen inspireren om hetzelfde te willen zijn en hetzelfde te willen doen. De invloed van bekende mensen, het zijn heus niet allemaal sterren, kunnen we ook niet vlug onderschatten en we zien het ook in hoe mensen zich opstellen als zijnde een influencer. Iedereen droomt wel eens van een aandachtig gehoor voor de eigen boodschap en ook van volgelingen die nadoen wat jij dan voor doet en wil zo een beweging op gang brengen.

Toch zijn de meesten van ons op de eerste plaats volgers en laten we de weg banen ook graag aan anderen over want meelopen is vaak ook gemakkelijker dan voorop gaan. Dan is het een kwestie van wie durft om een weg te vinden of te maken die anderen dan ook kunnen volgen waardoor je met elkaar iets neer zet in de wereld. In die zin is er niets nieuws onder de zon en zoeken mensen al zo oud als de tijd is naar leiders die voorop gaan en waar wij achteraan mogen gaan.

En zo is wat de wijzen uit het Oosten doen oud en nieuw tegelijk want zij gingen voorop en vonden een nieuwe weg door een ster te volgen waarvan zij beseften dat die hen naar iets speciaals zou brengen of liever; naar iemand speciaals. Dat dit dan op tijd niet door iedereen gezien wordt als vooruitgang is ook gebleken in de reactie van Herodes en heel Jeruzalem met hem.

Zij zaten helemaal niet te wachten op nieuwe wegen en andere inzichten maar vonden het wel prima zoals het ging en daar scheiden ook de wegen van volgers en navolgers.

Met interesse kijken naar wat er allemaal gebeurt is natuurlijk iets anders dan zelf mee gaan of de weg mee maken en dan komt de ware aard van mensen vaak toch naar boven. We lopen mee en volgen maar zijn we ook navolgers als onze ster iets anders doet of blijkt te zijn dan wij gedacht hadden?

Je kunt met bewondering naar iemand kijken maar hetzelfde doen is inderdaad wat anders en toch is het dat uiteindelijk waar het om gaat. Door kijken en bewonderen verandert er niets en gaat je leven gewoon verder zoals het ging maar door navolgen komt er beweging!

Wanneer we de Kersttijd afsluiten met elkaar mogen we vooral ook de Wijzen uit het Oosten zien als navolgers net als iedere gedoopte dat zou moeten zijn want wij zijn gedoopt om steeds meer te worden wat we kunnen zijn, kind van God. Als Jezus in de Jordaan staat dan wordt duidelijk dat Hij Diegene is waar we al die tijd op gewacht hebben en dat Hij de weg baant die wij mogen volgen.

De doop verbindt ons met God en elkaar en is naast een verbond dat God levenslang met ons aangaat ook een opdracht tot navolging. Hoe God die navolging dan ziet is algemeen bekend en voor ieder van ons is het op tijd ook een uitdaging om dat te doen maar als we niet alleen meelopers zijn maar ook echte navolgers dan zullen wij door ons geloof en ons doen en laten het aangezicht van de wereld mee veranderen en daar is het allemaal om begonnen!

Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag **10 januari** om **10.30** uur: Eucharistieviering

Collectanten: Jo Manders
Simon Smits

Intenties:

Voor de zieken in onze parochie

HH Mis door de week:

Dinsdag **12 januari** om **09.30** uur: Eucharistieviering.

Het Vormsel in 2021

Kinderen in de leeftijd van groep 8 van de basisschool, krijgen de gelegenheid om dit schooljaar het Sacrament van het Vormsel te ontvangen.

Het Vormsel staat gepland voor **eind mei 2021**.

Aanmelden via het mailadres: vormsel.hvn@outlook.com

Graag aanmelden vóór 20 januari 2021.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de Vormselwerkgroep per email naar vormsel.hvn@outlook.com of telefonisch op 06-10402525.

Live stream

U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit onze kerk. Op zondag om 10.30 uur.

Dit kan via computer of tablet: Ga naar of open YouTube en zoek naar: **Vorstenbosch Parochie DGH**.

Dan komt u op het kanaal van de uitzending en kunt u kiezen voor livestream.

Ook is de H.Mis achteraf op deze manier nog te bekijken.

Muziekvereniging "De Notenkrakers"

Donderdag 7 januari halen wij het papier binnen de bebouwde kom weer op.

Middagroute: 13.30 uur (Oude Veghelsedijk, De Helling, Kerkstraat, Heuvel, Akkerweg, Rietdijk, Rietbeemden, Dorpsrand)

Ophaalbeurt: Patrick van der Heijden, Ad Geenen

Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)

Ophaalbeurt: Guus Schoenmakers, Jos van Dijk

Graag uw aandacht voor het klaarzetten van het papier:

-Goed verpakt klaarzetten voor aanvangstijd.

-Bij voorkeur **niet** in plastic kratten / manden e.d. welke retour moeten.

-Bij regenachtig weer niet te vroeg klaarzetten.

Voor vragen email: papier@notenkrakersvorstenbosch.nl

Draagt u de muziekvereniging een warm hart toe en wilt u enkele uurtjes per jaar helpen met het ophalen van oud papier? Heel graag. Laat het ons weten per mail; bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl of bel naar Jacques de Groot; 0413-362201

BrabantZorg Thuiszorg - Alle zorg en aandacht bij u thuis

Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft.

BrabantZorg Thuiszorg maakt dat mogelijk.

Onze thuiszorgmedewerkers nemen écht de tijd voor u en bekijken, samen met u, hoe u zo zelfstandig mogelijk blijft.

Voor informatie: www.brabantzorg.eu/thuiszorg

of bel/mail onze klantenservice: 088-9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu

Laverhof Ondersteuning Thuis

In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor: Verpleging, Persoonlijke verzorging en terminale thuiszorg, Hulp bij het huishouden en begeleiding, Dagbehandeling en dagbesteding, 24-uurs alarmering met noodhulp, Verenigingsleven en UITbureau, Maaltijden.

Voor informatie of om zorg aan te vragen, kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau, telefoon 0413 - 298113 (8.30 tot 17.00 uur) e-mail csb.heeswijk@laverhof.nl.

Podotherapie van den Heuvel

Podotherapie van den Heuvel behandelt klachten aan de voeten, knieën, heup en/of rug als gevolg van een afwijkende voetstand. De praktijk is gevestigd aan de Blauwesteenweg in Nistelrode en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.podotherapievandenheuvel.nl
of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.

Stichting zorg kringloop

Bereikbaar 06-30903105 Of via mail info@stichtingzorgkringloop.eu

We halen gratis bij u aan huis op. www.stichtingzorgkringloop.com

Voor loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen.

Thuiszorg Pantein

Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur 06-20610291. Tussen 23 en 07 uur 0900-8803.

Thuiszorg Pantein biedt Wijkverpleging, Persoonlijke verzorging, Gespecialiseerde verpleging,

Zorg in de laatste levensfase, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Spoedzorg, Nachtzorg, Beeldzorg aan huis. U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken.

Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl

www.thuiszorgpantein.nl

Digitaal Vorstenbosch

Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u digitaal laatste nieuwtjes en foto's, de parochieberichten, activiteiten en evenementenkalender, informatie Dorpsraad, Vraagbaak formulier, links naar alle verenigingswebsites enz. enz. Breng een bezoek en voeg vorstenbosch-info.nl toe aan uw favorieten.

Mail uw tip of nieuws voor digitaal Vorstenbosch naar webmaster@vorstenbosch-info.nl