



info@pastoraleenheidnv.nl
Pastoor Ouwens 043 363315
www.pastoraleenheidnv.nl

Parochie De Goede Herder

parochieblad Vorstenbosch

berichten: parochievorstenbosch@hotmail.com

Parochieberichten 13 juni t/m 19 juni 2020 (week 25)

Pastorspraatje

Een zilveren Priesterjubileum.

Op 10 juni 1995 (en niet op 19 juni zoals het Bisdom heeft gepubliceerd) werd ik met nog twee anderen in de St. Jan in den Bosch door onze toenmalige bisschop Mgr. J. ter Schure s.d.b. tot priester voor ons Bisdom gewijd. Op dat moment was ik 23 jaar en dat is volgens de kerkelijke normen te jong en dus moest er Pauselijke dispensatie (verlof) worden aangevraagd in Rome en met dat verlof kon ik toen priester worden. Sinds 8 september 1994 liep ik al stage in de Lambertusparochie van Meerveldhoven, waar ook de Mariabedevaart van O.L.V. ter Eik is, na het afronden van mijn vijfjarige opleiding aan het St. Janscentrum in den Bosch. Ik was misschien erg jong maar omdat ik meteen na de middelbare school naar het seminarie ben gegaan was ik met mijn 23 door opleiding en stage heen en er wel klaar voor vond ik zelf.

Heel veel goedbedoelende mensen hebben onderweg nog geprobeerd mij tegen te houden en me nog langer over deze keuze na te laten denken maar toen was ik zeker zo eigenwijs als vandaag en dus kon ik niet wachten tot het zo ver was. En ik was inderdaad te jong want toen mijn stagepastoor binnen een jaar plotseling overleed en ik er alleen voor kwam te staan miste ik eigenlijk de ervaring om alles meteen goed te overzien en verstandig aan te pakken. Toch heb ik in Meerveldhoven acht hele bijzondere en achteraf gezien mooie jaren gehad en is het aan het geduld en de sympathie van de mensen daar te danken dat ik kon zijn wie ik was en de kans kreeg om ervaring op te doen. Samen hadden we daar een mooie gemeenschap en kon ik mezelf helemaal kwijt in de devotie rond O.L.V. ter Eik en heb ik vriendschappen opgebouwd met mensen die stand houden tot op vandaag en daar ben ik heel dankbaar voor.

Onder druk van onze volgende bisschop Mgr. A. Hurkmans ben ik daar weg gegaan en 6 jaar pastoor geweest in Wanroij, Rijkevoort en Landhorst waar ik drie parochies naar een pastorale eenheid om moest vormen en wederom met de mensen samen is dat gelukt. Drie relatief kleine gemeenschappen met toch ieder een eigen karakter en eigen kerk waren zo ook een goede voorbereiding op wat komen zou maar wat wij toen niet hadden kunnen bedenken. De vraag om pastoor te worden van Nistelrode en Vorstenbosch heb ik met veel plezier met ja beantwoord en sinds augustus 2008 mag ik al in Uw midden zijn. In de afgelopen twaalf jaar is er veel gebeurd in en om onze parochies heen en de grootste stap die we samen gezet hebben in de fusie met Heesch, Geffen, Nuland en Vinkel vraagt vandaag nog steeds om een verdere uitwerking en een steeds meer groeien naar samen. In vogelvlucht zo door vijftientig jaar heen gaan is dan één ding maar ben ik onderweg als persoon ook veranderd en waar sta ik met mijn geloof vandaag?

Vijftientig jaar ervaring verandert natuurlijk veel want alles waar ik mezelf in het begin eindeloos druk over kon maken kan ik inmiddels relativiseren en aan paniek doe ik allang niet meer. Toch blijf je ook altijd wie je bent en het ongeduld is dan wel wat getemperd maar zeker nog niet weg en maak ik op tijd nog steeds dezelfde fouten als voorheen. Tegelijk zijn de kerk en de wereld waarin we samen leven ingrijpend veranderd en zijn veel vanzelfsprekendheden weg gevallen en kom ik regelmatig in onze eigen gemeenschappen en ook bij kerken waar ik kom vanwege de kerkelijke kunst een openlijke vijandigheid en afkeer tegen naar alles wat religie heet maar zeker naar wat kerk heet. We zijn samen ook door diepe dalen gegaan door alle schandalen en dat heeft effect op mijn plaats en taak vandaag want al ben ik niet persoonlijk verantwoordelijk voor alle gemaakte fouten ik wordt er regelmatig op aangesproken en aangevallen.

Door al deze ervaringen en mijn eigen teleurstellingen heen is mijn geloof niet wezenlijk veranderd want ik heb nooit geloofd in de kerkorganisatie als doel maar altijd alleen als middel.

Daarom kan ik naast alle schaamte voor wat mensen doen in naam van geloof maar wat geen geloof is toch vast houden aan het geloof in een liefdevolle God en dat we zonder die God slechter af zijn dan met.

Ik geloof nog net zo vast als vijftientig jaar geleden dat God bestaat en mij geroepen heeft om een taak als priester op te pakken en er het beste van te maken. Dat je dan onderweg twijfelt aan of het zo echt allemaal moet en de bedoeling kan zijn overkomt iedereen die een keuze voor het leven wil maken en dat is ook helemaal niet erg. Soms leer je van vallen meer dan van altijd maar verder kunnen op de ingeslagen weg en dat zal altijd zo blijven.

Kortom ook al kan ik het nu niet vieren zoals we samen graag zouden willen, het feest was eigenlijk gepland op 14 juni, de eerste vijftientig jaar zijn voorbij gevlogen en ik mag in dankbaarheid terug kijken.

Dankbaar tegenover God voor de roeping die ik kreeg en dankbaar voor zoveel mensen die in mijn leven mij tot steun en tochtgenoot zijn geweest en nu nog zijn zodat ik vandaag priester kan en mag zijn.

Op mijn beurt hoop ik dat ik door mijn inzet en zijn maar vooral door mijn gebed iets voor mensen en hun geloof heb kunnen betekenen en voor hen de band met God mee vorm heb mogen geven.

Ik dank dan ook iedereen voor alle steun en gebed vandaag en ga met U samen vol vertrouwen verder want God zal ons nooit in de steek laten en met Hem komt alles wel goed!

Uw pastoor Frits Ouwens

HH Mis in het weekend: Sacramentsdag

Zondag **14 juni** om **10.30** uur: Eucharistieviering

Intentie: Alle overleden leden, vrijwilligers en supporters van de Vorstenbossche Boys

HH Mis door de week:

Dinsdag **16 juni** om **09.30** uur: Eucharistieviering.

*van harte
gefeliciteerd*



Heilig gefluister

In alle drukte van de dag aan jezelf voorbijlopen. Is dat herkenbaar voor jou? Je leeft, maar het voelt vooral alsof je geleefd wordt. Dat houdt je niet lang vol. Er komt een moment waarop je op de rem wilt trappen. En toen werd het maart 2020. Alles stond stil. Jij stond stil, omdat het stil werd om je heen. Die rust laat je nu niet meer achteloos verdwijnen in de oplopende drukte van je agenda. Toch?

Dan is meditatie iets voor jou. In meditatie probeer je alles wat er in je leeft tot stilstand te laten komen. Wat zich aandient, bekijk je zonder het te veroordelen. Wat er is, is er. Dat is een prachtig uitgangspunt om de ontmoeting met God voor te bereiden. Daar is de christelijke meditatie op gericht. Niet om stil en volledig leeg te worden, maar je open te stellen en ontvankelijk te worden voor God.

Meditatie is er in vele soorten en maten. Graag willen we als parochie De Goede Herder je wijzen op geleide meditatie waarin een stem je helpt te bidden. Er worden vragen gesteld waarover je kunt mediteren. De meditatie-app Bidden Onderweg werkt op deze manier. We mogen God ontmoeten in het leven van alledag. Probeer het eens uit. Het doet je goed om thuis of onderweg even bij God te zijn.

Na de zomer maken we als parochie een herstart met de cursus Christelijke meditatie. Belangstelling? Laat het ons weten. We zetten dan jouw naam op een lijst en vragen je in het najaar of je mee kunt doen op de gekozen data. Stuur je gegevens naar a.bergsma@parochiedgh.nl. Dan nemen wij straks contact met jou op. Voor nu kun je met de app al leren om open te staan voor dit heilig fluisteren in jouw leven.

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch.

Er zijn nog veel risico's en onzekerheden omtrent het coronavirus. Er is vanuit de overheid al wat versoepeling doorgevoerd. Wij als bestuur vinden het echter niet verantwoord om onze activiteiten te hervatten vóór 1 september 2020. Wij hebben toch te maken met een kwetsbare doelgroep.

Ook de prikpost in De Stuik blijft voorlopig gesloten.

Mocht er verandering komen in de situatie dan zal het bestuur dit via de parochieberichten bekend maken.

Vorstenbosch Pakt Uit

Wij danken u voor de vele inzendingen. We streven ernaar om volgende week, op bijzondere wijze, de trekking te kunnen laten zien. Ook alle kinderen bedankt voor de vele kleurplaten. Ze zijn prachtig.

Gezocht

Wij zijn op zoek naar woonruimte voor 3 personen in Vorstenbosch.

06-53626117

Podotherapie van den Heuvel

Podotherapie van den Heuvel behandelt klachten aan de voeten, knieën, heup en/of rug als gevolg van een afwijkende voetstand.

De praktijk is gevestigd aan de Blauwesteenweg in Nistelrode en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.podotherapievandenheuvel.nl

of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.

BrabantZorg Thuiszorg - Alle zorg en aandacht bij u thuis

Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft.

BrabantZorg Thuiszorg maakt dat mogelijk.

Onze thuiszorgmedewerkers nemen écht de tijd voor u en bekijken, samen met u, hoe u zo zelfstandig mogelijk blijft. Voor informatie: www.brabantzorg.eu/thuiszorg

of bel/mail onze klantenservice: 088-9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu

Laverhof Ondersteuning Thuis

In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor: Verpleging, Persoonlijke verzorging en terminale thuiszorg, Hulp bij het huishouden en begeleiding, Dagbehandeling en dagbesteding, 24-uurs alarmering met noodhulp, Verenigingsleven en UITbureau, Maaltijden.

Voor informatie of om zorg aan te vragen, kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau, telefoon 0413 - 298113 (8.30 tot 17.00 uur)

e-mail csb.heeswijk@laverhof.nl.

Thuiszorg Pantein

Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur 06-20610291. Tussen 23 en 07 uur 0900-8803.

Thuiszorg Pantein biedt Wijkverpleging, Persoonlijke verzorging, Gespecialiseerde verpleging,

Zorg in de laatste levensfase, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Spoedzorg, Nachtzorg, Beeldzorg aan huis.

U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken.

Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl

www.thuiszorgpantein.nl

Digitaal Vorstenbosch

Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u digitaal laatste nieuwtjes en foto's, de parochieberichten, activiteiten en evenementenkalender, informatie Dorpsraad,

Vraagbaak formulier, links naar alle verenigingswebsites enz. enz.

Breng een bezoek en voeg vorstenbosch-info.nl toe aan uw favorieten.

Mail uw tip of nieuws voor digitaal Vorstenbosch naar webmaster@vorstenbosch-info.nl