



info@pastoraleenheidnv.nl
Pastoor Ouwens 0413 363315
www.pastoraleenheidnv.nl

Parochie De Goede Herder

parochieblad Vorstenbosch

berichten: parochievorstenbosch@hotmail.com

Parochieberichten 23 mei t/m 29 mei 2020 (week 22)

Pastorspraakje

En waar is die hemel dan?

Nu we ons heel anders bewust zijn geworden van onze sterfelijkheid en kwetsbaarheid stelt dat ook de vraag naar onze zingeving aan het leven. Geloven we dat het dit is en dat we er voor onszelf het beste van mogen maken of het maximale uit moeten proberen te halen of hebben wij een andere visie? Als we de wereld als geheel bekijken dan zien we grote verschillen in kansen en mogelijkheden en voor velen die ook vandaag geboren worden al een einde aan het leven nog voor het goed en wel begonnen is. Deze grote onrechtvaardigheid kan ons bevestigen in ongeloof en de gedachte aan volslagen willekeur maar ook bevestigen in geloof en het vertrouwen in een alles omvattende bedoeling van ons leven en de wereld als geheel. We kunnen het leed in deze wereld niet allemaal oplossen, daarvoor is diezelfde wereld veel te complex, en tegelijk blijven we worstelen met de ervaring van het lijden en hoe het toch allemaal kan. Werd religie lange tijd ook bestempeld als opium (drugs om de realiteit aan te kunnen) voor het volk vandaag ligt het allemaal wat genuanceerder en mogen we een vorm van geloof hebben om ons leven zin te geven. Het gaat dan ook niet over georganiseerde vormen van geloof, want die worden in ons land nog steeds gezien als een bedreiging van onze vrijheid, maar over een eigen persoonlijk waardenpakket waar een ander dan zeker geen last van heeft. In iedere mens lijkt het verlangen naar antwoorden op levensvragen zo diep verankerd te zitten dat we allemaal ons eigen geloof samen stellen en volgens onze eigen waarheid leven. En midden in die manier van geloven staan wij als Christenen met onze overtuiging dat het leven omvat en tegelijk beziel wordt door een God die het heeft over toekomst en leven en zelfs een eeuwigheid van leven die nooit meer voorbij zal gaan. En waar is die hemel dan en voor wie is die er dan?

Voor God bestaat er gelukkig geen onderscheid van mensen zoals voor ons wel vaak het geval is maar Hij is er voor iedereen die in Hem geloven wil. God laat zich ook niet inperken door wat wij mensen menen dat moet wil iemand deel krijgen aan dat eeuwig leven maar beslist op basis van Zijn criteria en die liggen vast anders dan de onze. We kunnen God ook niet zomaar van alles in de mond leggen maar mogen vooral kijken naar wat Hij deed en doet en luisteren naar het leven en de boodschap van Jezus. Als we Hemelvaart vieren dan kijken we die Jezus na die Zijn plek bij de Vader in gaat nemen en ons verzekert van diezelfde toekomst als wij durven te geloven. Hoe de hemel is kunnen wij ons ook niet voorstellen want hoe werkt dat een plaats zonder tijd en zonder ons fysieke lichaam? We kunnen het eenvoudigweg niet weten maar dat hoeft ook niet want al gaat het onze voorstelling te boven dat wil niet zeggen dat het er niet is. Geloven we in een hemel waar recht wordt gedaan aan iedereen die het hier niet heeft mogen vinden en waar plaats is voor hen die door God gekend zijn en Hem in hun leven een plaats hebben gegeven door een eigen persoonlijk geloof in Hem. De veertig dagen na Pasen zijn alweer voorbij en na een periode van verschijningen van Jezus als levende Heer zullen we het nu op de kracht van geloof moeten doen maar dat geloof zegt ons meteen dat we er niet alleen voor staan. De levende Heer geeft ons de geestkracht mee om te geloven en te blijven geloven in een leven zonder einde voor onszelf en anderen en daardoor vooral ook hoopvol te mogen leven!

Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag 24 mei: GEEN VIERING

HH Mis door de week:

Dinsdag 26 mei om 09.10 uur Rozenkransgebed met aansluitend Eucharistieviering.

Intenties: Een bijzondere intentie, Jaan en Grard Kouwenberg - van den Akker

Hoe bereiden we ons voor op de periode na de crisis?

Hoe kunnen we het na de coronacrisis beter doen? Hoe kunnen we onze wereld duurzamer en socialer inrichten? Zijn we ons bewust dat het dubbeltje ook de verkeerde kant op kan vallen, waardoor we strakst weer terugschieten in oude patronen van consumeren en rendementsdenken? Worden we weer slaaf van de productie-consumptiecyclus?

In benarde tijden kan het helpen op een andere manier te gaan kijken naar wat er gebeurt. Dat kan in het persoonlijke leven maar ook in de samenleving. Volgens paus Franciscus bevat een crisis zowel gevaar als kans: de kans om uit het onheil te geraken. “Ik geloof dat we vandaag de dag onze productie en consumptie moeten afremmen en moeten leren de natuurlijke wereld te begrijpen en te overdenken. We moeten opnieuw verbinding maken met onze echte omgeving. Dat is de kans op bekering.”

De paus ziet al eerste tekenen van een economie die minder vloeiend is, meer menselijk. “Maar laten we ons geheugen niet verliezen als dit alles voorbij is, laten we de crisis niet opbergen en terugkeren naar het punt waar we waren. Dit is het moment om de beslissende stap te zetten, om van het gebruik en misbruik van de natuur over te gaan naar het beschouwen ervan. We hebben de contemplatieve dimensie verloren; op dit moment moeten we haar terug zien te vinden.”

Contemplatie als rust en aandachtige aanwezigheid is wezenlijk en nodig. Die aandachtige levenshouding maakt je open voor de diepere dimensie van mensen en dingen, van situaties en gebeurtenissen. Rust en actie vormen twee krachtige dimensies van ons leven en ook van onze geloofsgemeenschap in Vorstenbosch.

Wilt u meedenken en meedoen hoe wij daar als parochie De Goede Herder meer vorm aan kunnen geven, neem dan contact met ons op: 0412-451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

Vorstenbosch pakt uit 2020 - Kleurwedstrijd

Beste inwoners, jongens en meisjes.

Helaas komt er i.v.m. de huidige corona maatregelen geen kermis in ons dorp. Jaarlijks organiseren wij als organisatie “Vorstenbosch pakt uit” een gezellig evenement rondom de kermis, maar dat kan nu dus niet.

Toch willen we het niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan.

Voor de kinderen organiseren we een kleurwedstrijd waarbij we de leukste en mooiste kleurplaten in diverse leeftijdscategorieën belonen met een leuk prijsje. De kleurplaten zijn vanaf **maandag 18 mei** verkrijgbaar bij de Dagwinkel. Inleveren van de kleurplaat kan tot zondag 31 mei.

Wel of geen prijs, bij het inleveren van de kleurplaat ontvang je, in ieder geval, iets lekkers.

Vorstenbosch pakt uit 2020 - Woordzoeker

Deze week ontvangt u bij de folder van de Dagwinkel een woordzoeker in uw brievenbus.

(Heeft u een “nee-nee” sticker, dan kunt u de woordzoeker ophalen in de Dagwinkel.)

In deze woordzoeker zijn woorden verborgen die alles te maken hebben met ons jaarlijks evenement rond of op de kermis. Er zijn **10 prachtige boodschappenpakketten** te verdienen. Meer info vindt u op het formulier van de woordzoeker. De woordzoeker kan worden ingeleverd **tot 31 mei** in de Dagwinkel.

Winnaars van zowel de kleurwedstrijd als de woordzoeker ontvangen persoonlijk bericht.

Verder zullen we deze op de parochieberichten publiceren.

Organisatie Vorstenbosch pakt uit.

STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS:

Anmelden Dansgarde

Na een geslaagd carnavalsseizoen zijn we al weer bezig met het komende seizoen: 2020-2021.

Ieder jaar komt er weer een nieuwe groep bij de dansmariekes. Stichting Carnaval De Piereslikkers doet daarom een beroep op jou!

Ga jij naar groep 7, wil je graag 2 jaar mee dansen bij de dansgarde en kun je tijdens alle optredens van de dansmariekes aanwezig zijn, meld je dan nu aan!

AANMELDEN per email vóór 30 mei naar: secretariaat@piereslikkers.nl, vermeld in de mail je naam, adres, postcode, telefoonnummer.

Bij een teveel aan opgaven wordt er geloot.

Senioren KBO Vorstenbosch:

Laatste nieuws: Deze week komt het KBO bestuur bij elkaar om de actuele situatie te bespreken. De mogelijkheden zullen dan doorgenomen worden. Daarbij geldt dat uw gezondheid en welzijn van het allergrootste en eerste belang is, belangrijker dan activiteiten en bijeenkomsten. Blijf gezond. Zorg goed voor jezelf en je directe omgeving.

Activiteiten: Blijf op de hoogte van het laatste actuele KBO nieuws. Bezoek daarom regelmatig onze website: <https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl> Stel de website in bij je favorieten en maak er een snelkoppeling van. Kijk op de menubalk onder het item NIEUWS voor verschillende leuke tips en allerlei informatie. Voor E-mail contact kunt ons mailen: secretariskbovorstenbosch@gmail.com .

Streetdance seizoen 2020-2021

Streetdance is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar en ouder. Heb je ook zin om komend jaar mee te doen? Meld je dan aan voor 1 juni a.s., dan proberen we je te plaatsen in een leuke groep! Meer informatie kun je vinden op www.streetdancevorstenbosch.nl (het rooster voor het nieuwe seizoen is helaas nog niet bekend) of stuur een mail naar streetdancevb@hotmail.com

Fitdance seizoen 2020-2021

Ben je tussen de 55 en 75 jaar? En heb je ook zin om lekker te bewegen op muziek? Kom dan bij de fitdance op dinsdagavond van half 8 tot half 9 in "De Stuik". Bij de fitdance mag je gebruik maken van 3 gratis proeflessen. Voor meer informatie of aanmelding mail naar Streetdancevb@hotmail.com of via 06- 2929 2578

Johnnie en Mieke's Dagwinkel

Hemelvaartsdag, donderdag **21 mei** en 2^e Pinksterdag maandag **1 juni** zijn wij gesloten. Verzoek: We hebben behoefte aan muntjes m.n. van 20 en 50 cent. Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl www.dagwinkelvorstenbosch.nl

Lieve mensen,

Aangezien we in deze moeilijke tijd anders moeten werken dan normaal. Hopen wij dat u telefonisch blijft bestellen. Dit kan wel eens moeizaam gaan omdat er veel bestellingen worden doorgegeven op hetzelfde tijdstip maar blijf aub proberen. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te woord te staan. U kunt ook uw bestelling via een briefje afgeven, dan kunnen we uw bestelling nabezorgen. Hoop op uw begrip. Per **1 juni** gaan we ook weer op de woensdag open vanaf 17 uur tot 20 uur Bedankt, namens het personeel van cafetaria de Schaapskooi.

Podotherapie van den Heuvel

Podotherapie van den Heuvel behandelt klachten aan de voeten, knieën, heup en/of rug als gevolg van een afwijkende voetstand. De praktijk is gevestigd aan de Blauwesteenweg in Nistelrode en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Voor meer informatie kunt u terecht op www.podotherapievandenheuvel.nl of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.

BrabantZorg Thuiszorg - Alle zorg en aandacht bij u thuis

Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg Thuiszorg maakt dat mogelijk. Onze thuiszorgmedewerkers nemen écht de tijd voor u en bekijken, samen met u, hoe u zo zelfstandig mogelijk blijft. Voor informatie: www.brabantzorg.eu/thuiszorg of bel/mail onze klantenservice: 088-9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu

Stichting zorg kringloop

Bereikbaar 06-30903105 Of via mail info@stichtingzorgkringloop.eu

We halen gratis bij u aan huis op. www.zorgkringloop.com

Voor loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen

Laverhof Ondersteuning Thuis

In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor: Verpleging, Persoonlijke verzorging en terminale thuiszorg, Hulp bij het huishouden en begeleiding, Dagbehandeling en dagbesteding, 24-uurs alarmering met noodhulp, Verenigingsleven en UITbureau, Maaltijden.

Voor informatie of om zorg aan te vragen, kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau, telefoon 0413 - 298113 (8.30 tot 17.00 uur)

e-mail csb.heeswijk@laverhof.nl.

Thuiszorg Pantein

Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur 06-20610291. Tussen 23 en 07 uur 0900-8803.

Thuiszorg Pantein biedt Wijkverpleging, Persoonlijke verzorging, Gespecialiseerde verpleging, Zorg in de laatste levensfase, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Spoedzorg, Nachtzorg, Beeldzorg aan huis. U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken.

Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl

ONS welzijn: altijd dichtbij!

We leven in een onzekere en roerige tijd en weten nog lang niet hoe dit verder gaat. Naast de talloze spontane en hartverwarmende initiatieven waarmee we elkaar laten voelen er niet alléén voor te staan, zijn er ook verdriet, angst en eenzaamheid ontstaan.

Mensen zijn getroffen door het plotseling overlijden van geliefden als gevolg van het coronavirus. Vele tienduizenden werden geconfronteerd met het wegvallen van werk en inkomsten door de huidige overheidsmaatregelen. Weer anderen ervaren spanning die het thuiswerken en de anderhalvemetersamenleving veroorzaken op de balans tussen werk en de thuissituatie met huisgenoten, ouders, mantelzorg en sociale activiteiten. Dit levert dilemma's op die ingrijpend van aard zijn.

ONS welzijn is er voor iedereen die worstelt met een situatie in het dagelijks leven waarover zorg is ontstaan en een helpende hand welkom is. Samen zoeken we naar goede oplossingen, en staan klaar voor iedereen. Wij werken daarbij nauw samen met vrijwilligers, professionals en gemeenten. Wij zijn laagdrempelig en toegankelijk. Onze manier van werken, onze expertise en flexibiliteit in de vaak ingewikkelde vraagstukken, hebben de afgelopen weken hun waarde meer dan bewezen. Hiervoor ontvangen we regelmatig complimenten van inwoners en bestuurders in de regio.

ONS welzijn is géén commercieel bedrijf maar een stichting. Wij hebben dus géén winstoogmerk, er kan kosteloos beroep op ons worden gedaan door iedereen. Alle subsidiegelden worden behoedzaam ingezet binnen uw gemeente.

ONS welzijn is ook een belangrijke partner van uw gemeente. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de realisatie van het gemeentelijk sociaal beleid en de samenleving. Onze inzet met betrokken mensen en vrijwilligers in de wijk in combinatie met professionals levert een grote maatschappelijke meerwaarde en neemt uw gemeente veel werk uit handen.

Zo werken we samen aan onze mooie samenleving. Nu en in de toekomst.

Digitaal Vorstenbosch

Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u digitaal laatste nieuwtjes en foto's, de parochieberichten, activiteiten en evenementenkalender, informatie Dorpsraad,

Vraagbaak formulier, links naar alle verenigingswebsites enz. enz.

Breng een bezoek en voeg vorstenbosch-info.nl toe aan uw favorieten.

Mail uw tip of nieuws voor digitaal Vorstenbosch naar webmaster@vorstenbosch-info.nl

Parochieberichten digitaal lezen

U kunt de parochieberichten digitaal lezen op www.vorstenbosch-info.nl

en op de site van de Parochie De Goede Herder www.pastoraleenheidnv.nl

Voor geïnteresseerden is er ook een app voor Android telefoons (niet voor iPhone).

Zie <http://www.pastoraleenheidnv.nl/Vorstenbosch/smartphone.php?f=frame>

Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com