



info@pastoraleenheidnv.nl
Pastoor Ouwens 0413 363315
www.pastoraleenheidnv.nl

Parochie De Goede Herder

parochieblad Vorstenbosch

berichten: parochievorstenbosch@hotmail.com

Parochieberichten 4 april t/m 10 april 2020 (week 15)

Pastorspraakje _____ Sociale onthouding, een nieuwe manier van vasten!?

Tijdens één van de vele persconferenties deze dagen werd er gezegd dat we de sociale onthouding in deze dagen maar moesten zien als een variant op het aloude vasten, waarbij toch ook van allerlei vertrouwde dingen afstand werd genomen om ons te richten op iets anders. Het was dan ook wel bedoeld voor de traditionalisten onder ons, maar dat even ter zijde en zou onze gezondheid alleen maar ten goede komen. Dan is het natuurlijk maar de vraag of wij vasten en sociale onthouding over één kam kunnen scheren en of deze nieuwe manier van met elkaar omgaan, door niet met elkaar om te gaan, iets te maken heeft met je voorbereiden op het Paasfeest. Voorheen mochten kloosterlingen tijdens de Advent en de Vasten geen bezoek ontvangen en was dat inderdaad bedoeld om zich ongestoord op de grote feestdagen voor te bereiden. Maar nu staan we er toch echt een beetje anders voor. Heel veel mensen worden nu teruggeworpen op zichzelf en missen de nabijheid van familie en vrienden. Dat is een groot gemis en een pijn die niet verzacht kan worden door de zogenaamde geestelijke vruchten van de eenzaamheid en het niet hebben van contact. Integendeel, het missen van intermenselijk contact is zelfs een aanslag op onze geestelijke gezondheid en nu blijkt eens te meer dat iedere mens een sociaal wezen is, ook al getuigt het gedrag van sommigen vaak van iets anders. Als mens hebben we andere mensen nodig en zijn we op ons best als we samen zijn en dat is in deze dagen niet anders. Misschien dat we elkaar juist nu ook wel extra nodig hebben, want als we onze eigen zwakheid ervaren, zoeken we steun bij anderen en hebben we mensen nodig, om samen het leven te dragen en de dingen te overwinnen. Heel veel mensen om ons heen worden nu getroffen en dat is voor henzelf en hun meest dierbaren een heel zwaar proces, maar heeft ook effect op ieder van ons.

Het is dan ook heel bemoedigend om te zien hoe zo veel mensen spontaan zich in beginnen te zetten voor een ander en voor zo ver het kan, mensen nabij zijn en ondersteunen. In die zin is het vasten van onze normale manier van leven wel iets dat ruimte kan maken voor wat nu het meest nodig is en zijn toch ook heel veel andere dingen als vanzelf naar de achtergrond verdwenen. Onze sociale onthouding betekent dan ook zeker niet, dat wij niets voor een ander kunnen doen of betekenen, maar maakt de verhoudingen helemaal anders.

Laten we juist nu mensen 'zien' en iets voor hen proberen te zijn en als we dan misschien niet letterlijk bij elkaar in de buurt mogen komen, dan toch zeker op alle manieren dat het wel kan! Iets wat we voor iedereen en onszelf kunnen doen, is dan ook bidden en een kaarsje opsteken en God vragen om kracht voor nu, voor onszelf en anderen. God is heel nabij in deze dagen en vraagt het ons elkaar ook te zijn, ben er voor Hem en de ander en je zult zelf ook ervaren dat er een kracht is die helpt en die ons draagt. Sociale onthouding kan inderdaad een echt vasten zijn, maar we kunnen elkaar op zoveel manieren nabij zijn, dat we zelfs van een afstand de warmte voelen van aanwezigheid van God en mensen in ons leven. En dat we zo toch met elkaar naar Pasen toe kunnen leven, omdat we geloven dat leven uiteindelijk sterker zal zijn dan de dood.

Heel veel kracht en sterkte voor u allemaal!

Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag **5 april:** **GEEN VIERING**

HH Mis door de week:

Dinsdag **7 april** om **09.30** uur: Eucharistieviering.

Op weg naar Pasen, maar dan anders!

Omdat we tot en met 1 juni geen publieke vieringen in de kerken mogen organiseren, is het vieren van Pasen dit jaar totaal anders dan wij gewend zijn. Komend weekend zal er wel een Palmzondagviering plaats vinden. Daarbij zijn alleen de meest noodzakelijke mensen aanwezig.

Daarna zal er voor iedereen, die dat wil, een mand met **Palmtakjes in iedere kerk** in het portaal staan, waar u een takje voor uzelf of ook voor andere mensen mee kunt nemen.

Voor het **Paaswater**, volgende week geldt hetzelfde en dat zal ook **na de Paaswake, in het portaal van iedere kerk af te halen zijn**.

We vieren de hele Goede Week en onze klokken zullen daarbij stem geven aan wat er in de kerk gebeurt, zodat u weet dat het Pasen wordt en is en dat het leven de dood zal overwinnen!

Pastoor Fr. Ouwens

De vieringen rondom Pasen:

Witte Donderdag

Donderdag **9 april** om **19.00** uur: Eucharistieviering.

Goede vrijdag

Vrijdag **10 april** vanaf 14.00 uur is de kerk open om persoonlijk de Kruisweg te kunnen bidden

Paaszaterdag

Zaterdag **11 april** om **19.00** uur: Paaswake in Nistelrode om het vuur en de Paaskaarsen te wijden en nieuw water.

Paaszondag

Zondag **12 april: GEEN VIERING**

Tweede Paasdag

Maandag **13 april** om **10.30** uur: Eucharistieviering.

Een andere Vastenactie, werken aan je toekomst.

Nu onze hele Veertigdagentijd anders is geworden en we samen vooral voorzichtig en met letterlijke afstand door het leven gaan, is er veel naar de achtergrond verdwenen en dat geldt ook voor de Vastenactie. Kennen we ieder jaar een grote groep vrijwilligers die langs de deuren gaat om het Vastenzakje bij mensen op te halen, is dat dit jaar uitgesloten en kunnen we om hele begrijpelijke redenen niet doen. Toch is er wereldwijd natuurlijk ook nood aan hulp om niet alleen de huidige crisis te boven te komen, maar met vertrouwen weer verder te kunnen door het volgen van onderwijs en een eigen toekomst op te kunnen bouwen.

De Vastenactie vraagt dit jaar dan ook aandacht voor onderwijs wereldwijd, want door kennis en ontwikkeling kan er een ommekeer worden bewerkt in uitzichtloze situaties van armoede en analfabetisme, waardoor mensen niet verder komen. We zijn elkaar in deze dagen op heel veel manieren tot steun en het is bemoedigend en hartverwarmend om te zien hoe veel mensen in actie komen voor anderen en hoe iedereen probeert het leed te verlichten. Dat er veel goede krachten zijn is een teken dat wij, als het er op aan komt, beseffen wat wezenlijk is in het leven en waar we samen echt voor moeten gaan en dat gaat alle grenzen over. We hoeven de wereld niet over te vliegen om te ervaren wat mensen zijn en nodig hebben. We weten zo ook wel dat er nog veel te winnen valt als ieder kind onderwijs kan volgen en de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Er zijn inmiddels wereldwijd grote stappen gezet op dit gebied, maar de hulp blijft nodig en daar vraagt de Vastenactie een bijdrage voor. Nu we samen noodgedwongen thuis zitten en heel veel dingen, waar we anders voor de ontspanning geld aan uitgeven, niet mogelijk zijn zou je zeggen dat er ergens toch wel een kleinigheid over kan blijven om een ander te helpen. En al komen we dit jaar dan niet letterlijk aan de deur; er is toch een mogelijkheid om de solidariteit met mensen verder weg uit te drukken door een gave aan de Vastenactie, waarvan U de gegevens ook op dit blad vindt. Ondanks zoveel zorgen dicht bij huis zijn we ook samen een wereldgemeenschap en mogen we laten zien dat we dat nog steeds beseffen door een klein gebaar voor anderen, dat voor hen een wereld van verschil zal maken. Van harte aanbevolen!

Pastoor Fr. Ouwens

De collecte ten bate van Vastenactie gaat niet door!

Maar wilt u dit project steunen dan kan dat. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer **NL 21INGB0000005850** t.n.v. Vastenactie. Zo kunnen we meer mensen een waardig bestaan geven.

Klokken van Hoop en Troost

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, luiden ook kerken van de parochie De Goede Herder op woensdag om 19.00 uur de klokken. Met deze actie hopen wij mensen met elkaar te verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Rouwstand Molen:

De molen zal voorlopig in de rouwstand blijven staan ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van het Corona virus.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft, geven wij u kennis van het overlijden van onze broer en onze oom

Jan Lucius

Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen, mooie herinneringen en liefde die we van haar mochten ontvangen, geven wij u kennis van het overlijden van

Maria Lucius

Bedankt!

Bij deze willen wij, Leo Timmers en kinderen en kleinkinderen iedereen onwijs bedanken voor de steun die wij afgelopen tijd hebben ontvangen met het overlijden van mijn vrouw Toos Timmers - Breeuwer. Het heeft ons heel erg goed gedaan om door die mooie erehaag van mensen en auto's heen te rijden. Onwijs mooi om te zien waar een klein dorp groot in is. Zorg goed voor elkaar allemaal. Veel liefs Leo Timmers, kinderen en kleinkinderen.

Bedankt

Wij willen iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling na het overlijden van Piet; ons pap en opa. De vele lieve woorden, kaartjes, bloemen en de aandacht voor ons waren hartverwarmend. Ook de massale opkomst van iedereen om een erehaag te maken langs de route en de inzet van de fanfare en het Gilde om hem op de klanken van 'The last post' uit te vendelen hebben ons diep geraakt, zeker gezien de bizarre situatie. Heel, heel hartelijk dank hiervoor!
Rona van de Camp & Familie Timmers

Senioren KBO Vorstenbosch:

Sterkte: Onze gedachten gaan uit naar allen die direct getroffen zijn door het Coronavirus. Wij wensen hen veel sterkte en kracht toe. Ook hopen wij heel erg dat alle zieken goed zullen herstellen.

Geen KBO activiteiten: Voorlopig zijn alle KBO activiteiten tot 1 juni geannuleerd. Voor meer informatie bezoek onze website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl.

Het zijn zware tijden voor iedereen. Onze gezondheid wordt bedreigt. Veel van onze leden komen voor de veiligheid hun huis niet meer uit, waardoor de dagen zonder sociale contacten gevoelsmatig lang zullen duren. Neem daarom meer dan normaal telefonisch contact op met uw vrienden en kennissen. Hou ook de parochieberichten in de gaten. Hierin publiceren wij onze laatste nieuwberichten. Ook anderen, m.n. zorgverleners en welzijnsorganisaties geven in de parochieberichten extra informatie.

Meerdaagse reis: De 5-daagse vakantie reis, die van 4 t/m 8 mei op het programma stond is uitgesteld naar de maand augustus. Alle deelnemers zijn door reisorganisatie EMA op de hoogte gebracht.

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch

Het Corona virus heeft veel impact op de gehele samenleving. In deze onzekere tijd moeten we elkaar steunen en helpen waar nodig is. Iedereen heeft waarschijnlijk de persconferentie gezien op tv of in de krant kunnen lezen, dat alle activiteiten tot 1 juni 2020 geschrapt moeten worden.

Dit betekent voor ons dat alle geplande bijeenkomsten stop gezet worden voor de maanden april en mei. Dat geldt dus voor het klus café, ontmoetingsochtend 'de Korrel' het eetcafé en de vrije inloop huiskamer. Verder zijn wij genoodzaakt om de vrijwilligersavond van 18 april af te blazen.

Stichting Zorgvoorzieningen probeert zo goed mogelijk te helpen waar kan.

Bent u aan huis gebonden en is er behoefte aan het lezen van een boek dan kunt u contact opnemen met Annie Lucassen telefoon: 364779. Zij zal ervoor zorgen dat er een boek bij u bezorgd wordt.

Dit geldt voor alle inwoners van Vorstenbosch.

Ook als u een boodschap nodig heeft, of u hebt behoefte aan een babbeltje, dan kunt u contact opnemen met Willy Bijl telefoon: 362720. Zij kan een vrijwilliger oproepen om u te helpen.

Heeft u nog andere vragen neem dan contact op met Ben Cornelissen telefoon: 06-53844435.

Muziekvereniging "De Notenkrakers"

U bent van ons gewend dat wij iedere eerste donderdag van de maand het oud papier komen ophalen.

Volgens dit schema zouden wij op 2 april langs komen.

Vanwege het coronavirus en de regelgeving slaan we deze ronde over. Wij vragen u om het oud papier tot die tijd te bewaren. Wie dat niet kan, kan het papier inleveren bij de milieustraat. Zodra de situatie het toelaat komen wij weer langs om het papier op te halen. Dank voor uw begrip.

Vorstenbosch Pakt Uit

Gezien de situatie rondom de Corona crisis heeft de Gemeente besloten om dit jaar geen vergunning te verlenen voor het organiseren van een kermis in Vorstenbosch. Volkomen begrijpelijk.

Wij wensen iedereen veel sterkte.

Paasactie Piereslikkers Paas Pakket VERZET

Door alle omstandigheden hebben wij helaas besloten om het rondbrengen van het Piereslikkers Paas Pakket te verzetten naar een nog nader te bepalen datum. Er kunnen verse scharreleieren gehaald worden bij de automaat van Frank Donkers op de Grote Heide 9 te Nistelrode.

Stichting Carnaval De Piereslikkers

D.O.P. Boerderijvlees

Verkoop varkensvlees vacuüm verpakt en ingevroren. Geef uw bestellingen door of WhatsApp voor informatie Alexander van Doorn 06-29547852. Wij zullen dan op afspraak bezorgen.

Fysiotherapie Crauwels

Door de dreiging van het corona virus en de genomen maatregelen is onze fysiotherapie praktijk in Vorstenbosch tijdelijk gesloten. Wij vragen **uw hulp** om de crisis door te komen. U kunt ons steunen door een bon voor een ontspanningsmassage te kopen. Zo kunnen we na de crisis Vorstenbosch van fysiotherapie blijven voorzien en u heeft straks iets leuks om naar uit te kijken zodra de deuren weer open gaan.

www.fysiotherapievorstenbosch.nl

Bekijk de website van onderstaande organisaties:

BrabantZorg Thuiszorg: www.brabantzorg.eu/thuiszorg

of bel/mail onze klantenservice: 088-9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu

Stichting zorg kringloop: www.zorgkringloop.com

Bereikbaar 06-30903105 Of via mail info@stichtingzorgkringloop.eu

Laverhof Ondersteuning Thuis: cliëntservicebureau, telefoon 0413 - 298113 (8.30 tot 17.00 uur)

e-mail csb.heeswijk@laverhof.nl.

Thuiszorg Pantein: www.thuiszorgpantein.nl Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl

Of bel tussen 07 en 23 uur 06-20610291. Tussen 23 en 07 uur 0900-8803.