



info@pastoraleenheidnv.nl
Pastoor Ouwens 0413 363315
www.pastoraleenheidnv.nl

Parochie De Goede Herder

parochieblad Vorstenbosch

berichten: parochievorstenbosch@hotmail.com

Parochieberichten 7 november t/m 13 november 2020 (week 46)

Pastorspraatje

Wat is dan eigenlijk Oecumene?

We hebben als kerk nogal eens moeilijke woorden om iets te zeggen en duidelijk te maken en van het taalgebruik worden mensen lang niet altijd wijzer. Eén van die woorden is zeker Oecumene en het zal de meesten van ons ook niet veel zeggen want wat is dat precies en in hoeverre heeft dat effect op mijn leven en geloven? Oecumene is het verzamelwoord voor het streven naar eenheid van alle Christelijke kerken die allemaal op Dezelfde persoon zijn gebouwd maar in en door de geschiedenis van elkaar zijn los geraakt.

We kennen daarbij de grote andere kerken zoals de PKN (Protestantse Kerk Nederland) die is ontstaan door de fusie van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk, en de Lutherse Kerk maar ook de Oosters Orthodoxe Kerk die al in 1054 zich los heeft gemaakt van de ene kerk van Rome en een eigen weg is gegaan. Gelovigen wereldwijd die allemaal hun leven vorm geven vanuit het geloof in God en in Jezus Christus maar die heel menselijk hun eigen gedachten hebben over kerkorganisatie en Sacramenten en daarin ook door de tijd uit elkaar zijn gegroeid. Het gesprek met anderen is vrij recent op gang gekomen, want vijftig jaar is in onze kerk niet lang, en wordt steeds meer als belangrijk gezien zeker omdat we toch hetzelfde evangelie delen met elkaar en het vreemd is dat mensen die zeggen in hetzelfde te geloven zich in zoveel verschillende kerken hebben georganiseerd. Hier in ons eigen land is er nog een bijkomende reden om dit gesprek meer intensief te voeren omdat alle Christelijke kerken letterlijk in een overlevingsstrijd zijn beland. Al lijkt het voor ons soms alsof het in de Reformatorische kringen allemaal wat gemakkelijker gaat dan bij ons ook daar is de fusie van gemeenten en het sluiten van kerken aan de orde van de dag dus er is blijkbaar overal dezelfde moeite om het evangelie aan nieuwe generaties door te geven. Het zit ook niet zo zeer in de boodschap van dat evangelie maar wel in het niet meer gebonden en verbonden willen zijn met een gemeenschap en zeker niet als daar verplichtingen aan vast zitten. Onze kerkopvatting van een gemeenschap die samen gelooft viert, deelt en beleeft past steeds minder bij het moderne levensgevoel en mensen willen soms nog wel de steun van een kerkgemeenschap of de voeding die daar te halen is maar geen verplichting in welke vorm dan ook of zich zelf engageren. Dit maken we in de hele samenleving mee en het consumeren werkt overal door en trekt een wissel op het sociale van vereniging en club maar ook van het samen kerk zijn.

En midden in die overlevingsstrijd worden we ieder jaar opgeroepen om aandacht te hebben voor gelovigen om ons heen die vanuit hetzelfde evangelie leven maar door organisatie van ons gescheiden zijn.

Kerk is voor een deel ook altijd mensenwerk en het is soms in iemands belang om de verschillen in stand te houden en tegelijk heeft de geschiedenis ons ook verschillende inzichten gebracht waardoor het soms lijkt alsof we een wereld van elkaar gescheiden zijn. Er is dan ook geen andere weg dan terug naar de basis en de kern en dat betekent beginnen waar je beginnen moet bij het evangelie en de persoon van Jezus Christus.

Er bindt ons ook altijd meer dan ons verdeelt want als we naar de gezamenlijke wortels kijken dan hebben we hier in Nederland één stamvader van geloof en dat is de heilige Willibrord. Door zijn verkondiging hebben we in ons land kennis gemaakt met Christus en op zijn inzet zijn we allemaal gebouwd zodat we hem ook kunnen zien als de grondlegger van het Christelijk geloof in Nederland. Vanuit deze gedachte is Willibrord natuurlijk het symbool van eenheid en mogen we ook vanuit die gedachte met elkaar in gesprek gaan en zoeken naar meer eenheid en gezamenlijk optrekken vanuit hetzelfde geloof dat het zuurdeeg en ook licht mag zijn in onze samenleving. Er is in onze dagen een groeiende verdeeldheid in onze samenleving nu de meningen steeds meer uiteen beginnen te lopen omtrent het Coronavirus en dan zou het juist goed zijn om daar één gedeeld geloof als antwoord op te hebben. Het is en blijft voor iedereen moeilijk om over de eigen schaduw heen te stappen en het is eigenlijk beschamend om te merken dat mensen dat ook in kerken en vanuit geloof niet kunnen.

Laten we Willibrord, die we vieren op zeven november, vragen om voorspraak en inspiratie zodat we kunnen doen en zijn wat Jezus uiteindelijk bedoeld heeft namelijk dragers zijn van een blijde boodschap die vandaag de eenheid en de hoop biedt waar we samen zo ontzettend veel behoefte aan hebben.
Want de ultieme vorm van Oecumene is dat we samen optrekken in Christus naam!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag **8 november** om **10.30** uur: Eucharistieviering

Collectanten:

Jan Smolenaers
Jo Manders

Intenties:

Overleden ouders van den Heuvel - van de Vorstenbosch en overleden familie
Ann van den Akker - Rovers
Nettie Vogels - van Heeswijk
Uit dankbaarheid
Overleden familie Manders
Overleden familie Smulders

HH Mis door de week:

Dinsdag **10 november** om **09.30** uur: Eucharistieviering.

Muziekvereniging "De Notenkrakers"

Donderdag 5 november halen wij het papier binnen de bebouwde kom weer op.

Middagroute: 13.30 uur (Oude Veghelsedijk, De Helling, Kerkstraat, Heuvel, Akkerweg, Rietdijk, Dorpsrand, Rietbeemden)

Ophaalbeurt: Alexander van Doorn, Jeanne Geenen

Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)

Ophaalbeurt: Karin Heesakkers, Truus Lamerichs

Zaterdag 7 november halen wij het papier buiten de bebouwde kom weer op.

Ochtendroute: 8.30 uur. Ophaalbeurt: Jacques de groot, Sander van den Tillaart.

Graag uw aandacht voor het klaarzetten van het papier:

-Goed verpakt klaarzetten voor aanvangstijd.

-Bij voorkeur **niet** in plastic kratten / manden e.d. welke retour moeten.

-Bij regenachtig weer niet te vroeg klaarzetten.

Voor vragen email: papier@notenkrakersvorstenbosch.nl

Draagt u de muziekvereniging een warm hart toe en wilt u enkele uurtjes per jaar helpen met het ophalen van oud papier? Heel graag. Laat het ons weten per mail; bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl of bel naar Jacques de Groot; 0413-362201

Stichting zorgvoorzieningen Vorstenbosch.

De huiskamer wordt tijdens deze coronatijd een stuk minder bezocht.

Wij hebben daarom besloten de huiskamer open te stellen op de vrijdagen wanneer ook de bibliotheek geopend is. Dat betekent dat U om de 14 dagen welkom bent, ook als U geen gebruik maakt van de bibliotheek. De eestvolgende keer is op **vrijdag 13 november**.

Wij hopen U dan te begroeten om samen met de gastvrouwen gezellig een kopje koffie/thee te drinken..

Senioren KBO Vorstenbosch:

Rabo ClubSupport 2020: Wij bedanken iedereen die op onze KBO gestemd heeft.

Website: Blijf op de hoogte van het allerlaatste KBO nieuws.

Bezoek onze website: <https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl>

Bericht van de Dorpsraad

Openbare jaarvergadering Dorpsraad – woensdag 9 december

Op woensdagavond 9 december 2020 is de openbare jaarvergadering van de Dorpsraad. Dit jaar vindt deze virtueel plaats, dus u kunt thuis blijven en de vergadering op afstand bijwonen via uw laptop, computer of tablet. Aanvang van de vergadering is om 19:30 uur. Binnenkort publiceren wij via de parochieberichten en www.vorstenbosch-info.nl meer informatie.

STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS

Pierehappertjesfestijn 2021

Ondanks de coronacrisis willen wij het Pierehappertjesfestijn dit jaar toch door laten gaan.

T/m 15 november 2020 kunnen kinderen zich inschrijven voor deelname aan het Pierehappertjesfestijn.

Deelname vanaf groep 3 t/m 15 jaar.

Stuur een e-mail:

namen van deelnemende kinderen,

in welke groep van de basis-/middelbare school ze zitten,

naam / korte omschrijving van de act eventueel inclusief video / afbeelding,

naam en telefoonnummer van de contactpersoon.

Kinderen uit groep 2 zijn uitgesloten van deelname aan het Pierehappertjesfestijn.

Wel zijn ze van harte welkom om de middagvoorstelling bij te wonen.

Verder informatie over de invulling van de zittingen volgt t.z.t.

DE STUIK

Rabo Club Support actie: Van Harte bedankt voor Uw stem !

De Stuik in Kerstsfeer gaat dit jaar wegens het Coronavirus helaas niet door !

Hopelijk kunnen we er het volgende jaar wel weer een mooi evenement van maken.

De Riethoeve

Vanaf nu kunt u bij ons terecht voor afhaal. (Vanaf 10.00uur, elke dag tot 20.00uur)

- Diverse soepen incl. brood & kruidenboter
- Lunch: Diverse tosti's, uitsmijter en etmaaltje
- Diverse dinergerechten
- Friet & snacks
- Special coffees & warme choco met slagroom
- Verse wafels & poffies (poffertjes) met fantastische toppings. (nutella chocolade, witte chocolade, vers fruit, poedersuiker.)
- Slagroom softijs

Telefonisch bestellen 06-53356237 of loop even binnen (max. 1 persoon tegelijk).

Contant & pin mogelijk.

Telefoneer op tijd want met deze dagen is het niet zeker dat wij altijd aan uw wensen kunnen voldoen.

Check ook even onze facebook pagina. Tot ziens

De Kuijptjes, De Riethoeve, Lendersgat 1, 5476 VP Vorstenbosch, 06-53356237.

BrabantZorg Thuiszorg - Alle zorg en aandacht bij u thuis

Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg Thuiszorg maakt dat mogelijk. Onze thuiszorgmedewerkers nemen écht de tijd voor u en bekijken, samen met u, hoe u zo zelfstandig mogelijk blijft. Voor informatie: www.brabantzorg.eu/thuiszorg of bel/mail onze klantenservice: 088-9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu

Stichting zorg kringloop

Bereikbaar 06-30903105 Of via mail info@stichtingzorgkringloop.eu

We halen gratis bij u aan huis op. www.zorgkringloop.com

Voor loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen

Laverhof Ondersteuning Thuis

In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor: Verpleging, Persoonlijke verzorging en terminale thuiszorg, Hulp bij het huishouden en begeleiding, Dagbehandeling en dagbesteding, 24-uurs alarmering met noodhulp, Verenigingsleven en UITbureau, Maaltijden.

Voor informatie of om zorg aan te vragen, kunt u contact opnemen met het cliëntsservicebureau, telefoon 0413 - 298113 (8.30 tot 17.00 uur) e-mail csb.heeswijk@laverhof.nl.

Thuiszorg Pantein

Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur 06-20610291. Tussen 23 en 07 uur 0900-8803.

Thuiszorg Pantein biedt Wijkverpleging, Persoonlijke verzorging, Gespecialiseerde verpleging, Zorg in de laatste levensfase, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Spoedzorg, Nachtzorg, Beeldzorg aan huis.

U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken.

Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl

Podotherapie van den Heuvel

Podotherapie van den Heuvel behandelt klachten aan de voeten, knieën, heup en/of rug als gevolg van een afwijkende voetstand. De praktijk is gevestigd aan de Blauwesteenweg in Nistelrode en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.podotherapievandenheuvel.nl

of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.

Digitaal Vorstenbosch

Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u digitaal laatste nieuwtjes en foto's, de parochieberichten, activiteiten en evenementenkalender, informatie Dorpsraad,

Vraagbaak formulier, links naar alle verenigingswebsites enz. enz.

Breng een bezoek en voeg vorstenbosch-info.nl toe aan uw favorieten.

Mail uw tip of nieuws voor digitaal Vorstenbosch naar webmaster@vorstenbosch-info.nl

Parochieberichten digitaal lezen

U kunt de parochieberichten digitaal lezen op www.vorstenbosch-info.nl

en op de site van de Parochie De Goede Herder www.pastoraleenheidnv.nl

Voor geïnteresseerden is er ook een app voor Android telefoons (niet voor iPhone).

Zie <http://www.pastoraleenheidnv.nl/Vorstenbosch/smartphone.php?f=frame>

Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com

Live stream

U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit de kerk in Nistelrode. Zaterdag om 16.00 uur en Zondag om 9.30 uur. Dit kan via computer of tablet: Ga naar of open Youtube en zoek naar: parochie dgh nistelrode

Dan komt u op het kanaal van de uitzending en kunt u kiezen voor livestream.

Ook is de H.Mis achteraf op deze manier nog te bekijken.