



info@pastoraleenheidnv.nl
Pastoor Ouwens 0413 363315
www.pastoraleenheidnv.nl

Parochie De Goede Herder

parochieblad Vorstenbosch

berichten: parochievorstenbosch@hotmail.com

Parochieberichten 31 oktober t/m 6 november 2020 (week 45)

Pastoraalpraatje

Gedenken vanuit geloof.

Nu we met elkaar in een hele spannende tijd leven, worden we op een hele indringende manier vooral geconfronteerd met onze kwetsbaarheid en vergankelijkheid. Dat besef is niet nieuw, maar heeft in het jaar 2020 een hele andere lading en betekenis gekregen en we praten met elkaar eigenlijk ook nergens anders meer over. Wat ons overkomt, dwingt ons om na te denken over gezondheid, veiligheid en verantwoordelijkheid en dat valt nog niet altijd zo mee, merken we wel. Over hoe te leven en te handelen zijn en blijven de meningen verdeeld en we worden het samen maar niet eens over wat wel en niet kan en dat geeft ook veel onrust in de samenleving. En midden in die onrust zien we de natuur ook sterven en wordt het letterlijk donkerder om ons heen en keren we daardoor haast als vanzelf meer naar binnen. En als we teruggeworpen worden op onszelf en geconfronteerd worden met onze eigen angst voor ziekte en sterven en ons enorm eenzaam kunnen voelen, stelt dat de vraag naar de zin van het leven haast als vanzelf. Wordt er door de meesten van ons strijd geleverd om zo snel en zo veel mogelijk terug te kunnen naar 'normaal'; hoe ga je er mee om als jouw leven nooit meer normaal zal worden? We hebben dierbare mensen verloren of zijn getuige geweest van het lijden van mensen zonder dat we daar een verschil in kunnen maken en wat doet dat ook met ons? Voelen we onszelf vooral onmachtig en machteloos en frustrereert dat ons, of is er iets waar we ons aan vast kunnen houden en wat ons kracht geeft. De passie voor het leven en het overleven zit in de meesten van ons heel diep, maar met willen kom je er niet altijd en dat is een strijd op zich. Als we in deze, op meer dan één manier, herfstachtige dagen vergankelijkheid zien en ervaren, mogen onze gedachten ook uit gaan naar hen die ons ontvallen zijn, nog maar kort of wat langer geleden. We gedenken niet voor niets aan het begin van de oorspronkelijke wintertijd, want dan lijkt alles niet alleen te slapen, maar zelfs niet meer te leven en dan is gedenken heel logisch. Maar is dat wel zo logisch, want kriebelt het niet ergens ook in ons, omdat we niet kunnen geloven dat leven ophoudt en dat het eens echt voorbij zal zijn? Als wij gedenken dan doen we dat vanuit geloof en het is juist ons geloof, dat het altijd over leven heeft en ons mee wil geven dat dit leven ook het laatste woord heeft en niet het lijden en de dood. En zo'n geloof hebben wij als mens ook nodig om overzicht te houden en niet in paniek te raken van wat er hier en nu met ons gebeurt. Al verliezen wij mensen op een tastbare en nabije manier; ze zijn nooit echt en helemaal uit ons leven, want de herinnering blijft en daarin zijn ze altijd bij ons, maar het gaat veel verder. Ik hoor wel eens bij uitvaarten dat mensen zeggen: 'je bent pas dood als wij je zijn vergeten', maar betekent dat dan dat mensen uiteindelijk tot niets terugvallen als er niemand anders meer is die jou gekend heeft en dat je dan alsnog echt sterft? Als wij gedenken vanuit geloof, doen we dat vanuit het vertrouwen dat God Zijn belofte van leven aan ons ook houdt en dat het verdriet heel echt kan zijn, maar nooit komt uit wanhoop. Samen mogen we geloven dat onze God ene God van levenden is en dat al onze dierbaren daarom voorgoed geborgen zijn in Zijn hand. Gedenken we zo in deze dagen en mag het ons de kracht geven om te geloven in het leven van hen, die ons dierbaar zijn en ons ook helpen om vol vertrouwen en rustig onze weg te blijven gaan, die uit zal komen in een leven met God, dat nooit een einde zal hebben en tegelijk al onze voorstelling te boven gaat.

Pastoor Fr. Ouwens

Hoogfeest van Allerheiligen

HH Mis in het weekend:

Zondag 1 november om 10.30 uur: Eucharistieviering

Collectanten:

Hennie van den Brand
Ben Cornelissen

Intenties:

Overleden ouders Adrianus van Houtum en Lamberdina van den Broek en overleden familie ; Overleden ouders Kanters - Konings ; Ann van den Akker -Rovers ; Nettie Vogels - van Heeswijk ; Overleden ouders Verbruggen - Verhoeven en hun zoon Toon ; Bert van der Heijden (vanwege sterfdag) en overleden ouders van der Heijden - van Kessel en overleden familie.

Allerzielen

Maandag **2 november** om **17.30** uur: Eucharistieviering.

Collectanten:

Cor Geenen
Simon Smits

Intenties:

Voor alle overledenen van het afgelopen jaar ; Voor onze overleden pastoors
Diny Dominicus - Willems en de overleden familie Dominicus en Willems

Allerzielen.

Verdriet en dankbaarheid, twee tegengestelde gevoelens. Bij elk afscheid zijn ze aanwezig. Verdriet vanwege het loslaten en het gemis. Zeker in de huidige onzekere tijd kan het zomaar gebeuren dat we ineens in korte tijd afscheid moeten nemen van een dierbare. Toch is er altijd ook weer dankbaarheid voor alles wat je samen mocht beleven.

Licht is een belangrijk symbool rond het sterven. We hopen immers dat de doden nieuw licht hebben bereikt, licht dat nooit meer dooft.

Verdriet en dankbaarheid, duisternis en licht horen bij ons leven. Meer dan ooit voelen we dat wanneer wij onze dierbare overledenen gedenken.

Met Allerzielen gaan we een kaars opsteken voor iedere overledene van het voorbije jaar. Die kaars symboliseert het licht dat onze gestorven partner, ons vader, ons moeder, onze zoon of dochter, onze broer of zus, onze goede vriend of vriendin voor ons was.

Een kaars branden geeft troost en houdt de herinnering aan hem of haar levend.

14 november	Ger van der Velden-Maas	80 jaar
29 december	Fien Aarts-van den Akker	88 jaar
31 december	Pater Hendrik van Kessel	93 jaar
3 januari	Berna Voet-Wijdeven	80 jaar
22 januari	Tiny Bevers	70 jaar
9 maart	Mien van der Velden-Cissen	84 jaar
17 maart	Toos Timmers-den Breeuwer	66 jaar
23 maart	Piet Timmers	77 jaar
24 maart	Maria Lucius	74 jaar
26 maart	Jan Lucius	82 jaar
1 april	Sam Ramadanovic	43 jaar
1 april	Nelly Hoogers-van Rijthoven	92 jaar
2 mei	Sjan Bevers-van der Zanden	71 jaar
7 mei	An van Asseldonk-Raaijmakers	86 jaar
11 juni	Pater Lambert van den Heuvel	89 jaar
8 juli	Huub van der Heijden	61 jaar
24 augustus	Frans Schapendonk	88 jaar
27 augustus	Jo van den Bergh-Hendriks	90 jaar
23 september	Ann van den Akker-Rovers	93 jaar
5 oktober	Nettie (Zus) Vogels-van Heeswijk	95 jaar

Allerzielen wordt maandag **2 november** om 17.30 uur in onze parochiekerk gevierd.

Vanwege de huidige omstandigheden is het deelnemen aan deze viering helaas alleen voorbehouden aan naaste familieleden van de overledenen van afgelopen kerkelijk jaar, welke hiervoor een uitnodiging hebben ontvangen.

Werkgroep Avondwake.

HH Mis door de week:

Dinsdag **3 november** om **09.30** uur: Eucharistieviering.

SCHRIJF JE NU IN VOOR DE WINTER CHALLENGE!

De Winter Challenge is een tijdelijk lidmaatschap van drie maanden voor tennis en geschikt voor iedereen die graag fit wil blijven in de winter.

Een compact lidmaatschapspakket welke loopt van 1 november tot en met 31 januari;

- Kennismaken met tennis
- Onbeperkt vrij spelen
- Kosten €29,-

Meld je nu aan via onze website www.tvv82.nl onder het kopje 'lidmaatschap'.

Senioren KBO Vorstenbosch:

Voor senioren, door senioren: Beste leden houd rekening met elkaar in deze nare tijd en kijk of u iets voor elkaar kunt doen. B.v. een boodschap of een telefoontje. Mogelijk zijn er mensen onder ons die helemaal niemand zien. Als u dat weet bel ze even op. Voor iedereen geldt: Blijf gezond!

KBO activiteiten afgelast: Het KBO bestuur heeft besloten om al haar activiteiten stop te zetten.

Wilt u graag contact, bel dan gerust met een van de bestuursleden.

Rabo ClubSupport 2020: Wij bedanken iedereen die op onze KBO gestemd heeft.

De Riethoeve

Vanaf nu kunt u bij ons terecht voor afhaal. (Vanaf 10.00uur, elke dag tot 20.00uur)

- Diverse soepen incl. brood & kruidenboter
- Lunch: Diverse tosti's, uitsmijter en etmaaltje
- Diverse dinergerechten
- Friet & snacks
- Special coffees & warme choco met slagroom
- Verse wafels & poffies (poffertjes) met fantastische toppings. (nutella chocolade, witte chocolade, vers fruit, poedersuiker.)
- Slagroom softijs

Telefonisch bestellen 06-53356237 of loop even binnen (max. 1 persoon tegelijk).

Contant & pin mogelijk.

Telefoneer op tijd want met deze dagen is het niet zeker dat wij altijd aan uw wensen kunnen voldoen.

Check ook even onze facebook pagina. Tot ziens

De Kuijperthjes, De Riethoeve, Lendersgat 1, 5476 VP Vorstenbosch, 06-53356237.

BrabantZorg Thuiszorg - Alle zorg en aandacht bij u thuis

Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg Thuiszorg maakt dat mogelijk. Onze thuiszorgmedewerkers nemen écht de tijd voor u en bekijken, samen met u, hoe u zo zelfstandig mogelijk blijft. Voor informatie: www.brabantzorg.eu/thuiszorg of bel/mail onze klantenservice: 088-9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu

Laverhof Ondersteuning Thuis

In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor: Verpleging, Persoonlijke verzorging en terminale thuiszorg, Hulp bij het huishouden en begeleiding, Dagbehandeling en dagbesteding, 24-uurs alarmering met noodhulp, Verenigingsleven en UITbureau, Maaltijden.

Voor informatie of om zorg aan te vragen, kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau, telefoon 0413 - 298113 (8.30 tot 17.00 uur) e-mail csb.heeswijk@laverhof.nl.

Stichting zorg kringloop

Bereikbaar 06-30903105 Of via mail info@stichtingzorgkringloop.eu

We halen gratis bij u aan huis op. [Www.zorgkringloop.com](http://www.zorgkringloop.com)

Voor loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen

Thuiszorg Pantein

Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur 06-20610291. Tussen 23 en 07 uur 0900-8803.

Thuiszorg Pantein biedt Wijkverpleging, Persoonlijke verzorging, Gespecialiseerde verpleging, Zorg in de laatste levensfase, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Spoedzorg, Nachtzorg, Beeldzorg aan huis. U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken.

Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl

Podotherapie van den Heuvel

Podotherapie van den Heuvel behandelt klachten aan de voeten, knieën, heup en/of rug als gevolg van een afwijkende voetstand. De praktijk is gevestigd aan de Blauwesteenweg in Nistelrode en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.podotherapievandenheuvel.nl of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.

Digitaal Vorstenbosch

Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u digitaal laatste nieuwtjes en foto's, de parochieberichten, activiteiten en evenementenkalender, informatie Dorpsraad,

Vraagbaak formulier, links naar alle verenigingswebsites enz. enz.

Breng een bezoek en voeg vorstenbosch-info.nl toe aan uw favorieten.

Mail uw tip of nieuws voor digitaal Vorstenbosch naar webmaster@vorstenbosch-info.nl

Parochieberichten digitaal lezen

U kunt de parochieberichten digitaal lezen op www.vorstenbosch-info.nl

en op de site van de Parochie De Goede Herder www.pastoraleenheidnv.nl

Voor geïnteresseerden is er ook een app voor Android telefoons (niet voor iPhone).

Zie <http://www.pastoraleenheidnv.nl/Vorstenbosch/smartphone.php?f=frame>

Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com

Live stream

U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit de kerk in Nistelrode. Zaterdag om 16.00 uur en Zondag om 9.30 uur. Dit kan via computer of tablet: Ga naar of open Youtube en zoek naar: parochie dgh nistelrode

Dan komt u op het kanaal van de uitzending en kunt u kiezen voor livestream.

Ook is de H.Mis achteraf op deze manier nog te bekijken.