



info@pastoraleenheidnv.nl
Pastoor Ouwens 0413 363315
www.pastoraleenheidnv.nl

Parochie De Goede Herder

parochieblad Vorstenbosch

berichten: parochievorstenbosch@hotmail.com

Parochieberichten 22 augustus t/m 28 augustus 2020 (week 35)

Pastorspraatje

Hervorming van de hervorming.

In de loop van de tijd vragen wetten en regels en manieren van denken en doen, steeds om aanpassing aan de nieuwe tijd en dat proces staat eigenlijk nooit stil. Wat vandaag nieuw en verfrissend is, kan dat al vlug niet meer zijn en soms ervaren we ook, dat een ingeslagen weg niet de goede is en keren we als het ware op onze schreden terug. In onze tijd is het ook vaak lastig om iets nieuws te beginnen, want nog voordat je met enthousiasme je plan hebt gepresenteerd, word je al van alle kanten bevraagd en afgeschoten en wordt het nieuwe bijna altijd gezien als iets bedreigends. We vinden onszelf hele moderne en open mensen, maar zijn vaak heel behoudend als het op verworvenheden en rechten uit het verleden aankomt en hebben alles vaak zo dichtgetimmerd met onze eigen regels en opvattingen, dat er geen vernieuwing meer mogelijk is. Dit is helemaal niet nieuw, want het zit blijkbaar in de menselijke natuur om het bekende vast te willen houden en een diepe angst en afkeer te hebben van het onbekende. We zijn allemaal conservatief op onze eigen manier en momenten en dat hoeft helemaal geen probleem te zijn, tot op het moment dat we anderen geen ruimte meer geven om nieuwe wegen te proberen. Ik heb al menige parochie veel vitaliteit zien verliezen, omdat er maar één weg en mening mogelijk was en dat is toch zeker vreemd te noemen, als je zegt in een God te geloven die liefde is en mensen altijd weer een kans wil geven. Zoveel kansen als we van God verwachten en krijgen, zo weinig geven we die aan elkaar en dat is ten diepste onchristelijk en maakt ons ook minder mens. Een nieuwe weg en een nieuwe manier van doen zijn dan misschien vaak wel spannend of zelfs bedreigend, maar door durven en anders denken komen we wel verder met elkaar. In onze kerkgeschiedenis zien we ook hoe door anders te denken en er naar te gaan leven nieuwe dingen ontstaan, die vruchten afwerpen en ook nieuwe groei en bloei brengen. Het meest duidelijke voorbeeld is daarbij altijd de hervormers van kloosters geweest en wat daar voor nieuws en goeds uit is voortgekomen. Steeds als een regel begon te slijten en mensen vooral naar de gemakkelijkste weg gingen zoeken, waren er altijd anderen die radicaal opnieuw durfden te beginnen en teruggingen naar de oorsprong en een hedendaagse vertaling daarvan. Op 20 augustus gedenken we zo de heilige Bernardus van Clairvaux, die rond 1120 de orde van de Benedictijnen begon te hervormen, die in zijn ogen te ver van de regel van Benedictus was afgedwaald en terug moest naar de oorsprong. Hij kreeg met heel veel weerstand te maken van mensen die het wel goed vonden zoals het was, maar met een diep en overtuigd geloof en met echte passie maakte hij een nieuwe weg en bracht nieuwe inspiratie voor velen. Hij werkte aan eenheid binnen de kerk en probeerde strijdende partijen te verzoenen in een onrustige tijd, in kerk en samenleving. Bernardus is voor ons een voorbeeld vandaag; hoe je jezelf soms niet neer moet leggen bij een bestaande situatie, maar er alles aan moet doen om een verschil te maken door verandering. Toch begint die verandering altijd bij onszelf, want niet voor niets is er de waarheid als geen ander; 'verbeter de wereld en begin bij jezelf!'

Bernardus had het begrepen en pakte de taak vanuit zijn geloof op. Nu wij nog!

Pastoor Fr. Ouwens

HH Missen in het weekend:

Zondag 23 augustus om 10.30 uur: Eucharistieviering

Intenties:

Overleden ouders van Kessel - Vissers en overleden familie ; Overleden ouders van den Heuvel - van de Vorstenbosch en overleden familie ; Jos van Zoggel en Willie Fleskens ; Overleden ouders van Kessel - van der Sanden en dochter Ans (vanwege verjaardag en sterfdag Ans) ; Overleden familieleden van de familie Raaijmakers ; Overleden familieleden van de familie de Laet ;

Uit dankbaarheid voor het 60-jarig huwelijksjubileum van Wim en Mia Raaijmakers - de Laet.

HH Mis door de week:

Dinsdag **25 augustus** om **09.30** uur: Eucharistieviering.

Meditatieve wandeling rond het Schrikkelbos

Op dinsdag 1 september, de Wereldgebedsday voor de Schepping, is er in Bernheze een meditatieve groeps-wandeling te maken. Aan de hand van het Zonnelied van Franciscus van Assisi wordt er gewandeld naar de Mariakapel aan de Schrikkelvenstraat in Heesch en door het Schrikkelbos, een eetbare bostuin, als oefening in de bewustwording van onze verbondenheid met en afhankelijkheid van de aarde.

De wandeling voert langs de vier elementen waaruit alle leven is opgebouwd: water, aarde, lucht en vuur. Op iedere halteplaats wordt stilgestaan voor een korte meditatie en voor een uitleg van wat er te zien, horen, voelen en proeven is, zoals een natuurvijver en eetbare, medicinale en bloeiende vaste planten.

Deze Laudato Si' wandeling is een samenwerking tussen de parochie De Goede Herder en Schrikkelbos. Er wordt om 13.30 uur gestart met maximaal 15 deelnemers aan de Schrikkelvenstraat 5 in Heesch.

De wandeling is 1,5 km en duurt ongeveer 2,5 uur.

Na afloop is er een mogelijkheid om nog wat met elkaar na te praten.

Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht.

Dit kun je doen bij Marian Langens, ontwerper en beheerder van Schrikkelbos: 06-18802508 / marian@schrikkelbos.nl. Uitgebreide informatie over het voedselbos vind je op schrikkelbos.nl.

Meer weten over onze verantwoordelijkheid voor Gods schepping,

kijk dan op YouTube naar "Wat je over de encycliek Laudato Si moet weten in 2 minuten".

Senioren KBO Vorstenbosch:

Seniorengym: Op vrijdagochtend 28 augustus starten we weer. We doen het corona-proef.

Aanvang: 11.15 uur, in zaal de Rogge. De gym is een activiteit van ONS WELZIJN.

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch.

De huiskamer is vanaf 1 september weer elke vrijdagmorgen geopend van 10.00 tot 12.00 uur.

Iedereen is welkom **jong en oud. Reserveren is niet nodig.** Wij zullen ervoor zorgen dat U op gepaste afstand kunt genieten van een kopje koffie/thee. Onze vrijwilligers staan voor jullie klaar.

Wij hopen U te mogen begroeten.

De bibliotheek is vanaf 4 september weer als voorheen.

Vanaf 10.30 uur kunt U terecht voor het lenen van een boek.

Het eetcafé start op 11 september. Ook hier moeten we 1.5 meter afstand houden en daarom kunnen we maar een beperkt aantal gasten ontvangen. Onze vaste gasten krijgen hierbij voorrang.

Opgeven vóór zondag 6 september bij Joke van Os. Telf: 0413-366604 of mailen joketheovanos@gmail.com

Je krijgt altijd bericht terug.

Bij Joke kan men ook terecht voor dinerbonnen.

Podotherapie van den Heuvel

Podotherapie van den Heuvel behandelt klachten aan de voeten, knieën, heup en/of rug als gevolg van een afwijkende voetstand.

De praktijk is gevestigd aan de Blauwesteenweg in Nistelrode en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.podotherapievandenheuvel.nl

of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.

Stichting zorg kringloop

Bereikbaar 06-30903105 Of via mail info@stichtingzorgkringloop.eu

We halen gratis bij u aan huis op. [Www.zorgkringloop.com](http://www.zorgkringloop.com)

Voor loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen

BrabantZorg Thuiszorg - Alle zorg en aandacht bij u thuis

Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg Thuiszorg maakt dat mogelijk. Onze thuiszorgmedewerkers nemen écht de tijd voor u en bekijken, samen met u, hoe u zo zelfstandig mogelijk blijft. Voor informatie: www.brabantzorg.eu/thuiszorg of bel/mail onze klantenservice: 088-9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu

Laverhof Ondersteuning Thuis

In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor: Verpleging, Persoonlijke verzorging en terminale thuiszorg, Hulp bij het huishouden en begeleiding, Dagbehandeling en dagbesteding, 24-uurs alarmering met noodhulp, Verenigingsleven en UITbureau, Maaltijden. Voor informatie of om zorg aan te vragen, kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau, telefoon 0413 - 298113 (8.30 tot 17.00 uur) e-mail csb.heeswijk@laverhof.nl.

Thuiszorg Pantein

Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur 06-20610291. Tussen 23 en 07 uur 0900-8803. Thuiszorg Pantein biedt Wijkverpleging, Persoonlijke verzorging, Gespecialiseerde verpleging, Zorg in de laatste levensfase, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Spoedzorg, Nachtzorg, Beeldzorg aan huis. U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken. Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl

Digitaal Vorstenbosch

Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u digitaal laatste nieuwtjes en foto's, de parochieberichten, activiteiten en evenementenkalender, informatie Dorpsraad, Vraagbaak formulier, links naar alle verenigingswebsites enz. enz. Breng een bezoek en voeg vorstenbosch-info.nl toe aan uw favorieten. Mail uw tip of nieuws voor digitaal Vorstenbosch naar webmaster@vorstenbosch-info.nl

Parochieberichten digitaal lezen

U kunt de parochieberichten digitaal lezen op www.vorstenbosch-info.nl en op de site van de Parochie De Goede Herder www.pastoraleenheidnv.nl Voor geïnteresseerden is er ook een app voor Android telefoons (niet voor iPhone). Zie <http://www.pastoraleenheidnv.nl/Vorstenbosch/smartphone.php?f=frame> Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com